

Kirkeblad

Lumby og Stige Kirker

Årgang 55, nr. 1
Marts - august 2024

Meningen med livet...

Pilgrimsvandring...

Interview med Stig Olsen...

PRÆSTEN

Vendepunkt – Meningen med livet



Vi kan blive ramt af ting, som vender op og ned på vores tilværelse. Det kan være arbejdsløshed, en livstruende sygdom, tab af en livspartner eller et barn. Livsændringerne begivenheder medfører ofte et vendepunkt i vores tilværelse. Sorgen og smerten over det, som udløste krisen og ændrede vores liv for altid, får nok flere til at stille spørgsmålet; "Hvorfor mig, hvorfor skulle jeg lige blive alvorlig syg", eller "Hvordan skal jeg leve videre uden min ægtefælle"? Jeg tror, vi kan lære store livslektioner af mennesker, som har oplevet umenneskelige hårde tab og tider i deres liv, og stadig er kommet videre og har fundet mening med deres liv på ny.

Den østrigske jødiske læge og psykiater Viktor Frankl (født 1905 og død i 1997) er et fint eksempel på dette. Vendepunktet i Frankls liv kom, da han i krigsårene blev deporteret, i første omgang til Theresienstadt og senere til kz-lejren Auschwitz, som udviklede sig til et af Holocausts primære steder for udryddelse af jøder. Som om det ikke var nok, at Frankl levede under de værste tænkelige forhold i de år, han var i koncentrationslejrene, et liv hvor fangerne langsomt blev nedbrudt fysisk og psykisk, så mistede han samtidig sin første kone, deres ufødte barn, og sine forældre og bror under nazisternes folkedrab.

Året efter han blev frigivet, skrev han om sine oplevelser i koncentrationslejrene i sin berømte bog *Man's Search for Meaning*. Bogen er en redegørelse for, hvordan han håndterede koncentrationslejrenes helvede, og fandt mening med livet i lidelsen. Frankl udvikler et begreb, som han kalder "indstillingsværdier". Indstillingsværdier handler om den måde, vi reagerer på, når livet yder os modstand. Det kan være i stort og småt, men det felt aktiverer os kraftigt, når vi bliver mødt af livsvilkår, vi ikke kan ændre på, som f.eks. ved livstruende sygdom eller dødsfald. Vores indstillingsværdier viser sig således ved, hvordan vi bærer vores skæbne og håndterer modgang.

Når vores liv er faldet fra hinanden, har vi så at sige to muligheder:

1. At tro, at vi ikke kan ændre, hvad der sker med os, og at vi er fanget af omstændighederne.
2. At vi beslutter os med viljens magt for at kæmpe og at overvinde den modgang, vi står i nu, og gør hvad vi kan for at finde et formål med vores liv.

Det som Frankl gør, da han skal overleve i koncentrationslejren, er altså ikke at sige "Hvorfor mig?", men "Hvad så nu?", og så finder han en dyb livsmening i at hjælpe, tale og opmuntre sine medfanger. Han har en rørende beskrivelse af, hvordan flere af lejrens kvinder "overlever" blandt andet ved at dele madopskrifter og næsten "skændes", om hvem, der laver den bedste chokoladelagkage med syv lag eller den bedste ret med kylling mm. En aften har en af de unge kvinder fundet på, at de skal lave modeshow. Frem og tilbage som på et podie går kvinderne smilende og ranke i deres grå hullede kjoler og lasede undertøj. Til stor fornøjelse for dem selv, og de andre fanger.

"Når vi ikke længere er i stand til at ændre en situation, er vi udfordret til at ændre os selv. Alt kan tages fra en mand, undtagen en ting: det sidste af menneskelig frihed – at vælge ens attitude i enhver given situation, at vælge ens egen vej", siger Viktor Frankl.

Det blev Frankls formål, mens han levede i koncentrationslejrene at være der for andre, og dermed fik livet mening igen. Samtidig lærte han evnen til at håndtere lidelsen.

Efter sin oplevelse som fange og tabet af hele sin familie, blev Viktor Frankl klar over sit formål i livet: at hjælpe andre med at finde betydning og mening i deres liv og håndtere smerte og modgang.

Mette Louise Gabelgaard



© Karen van Durme

Lejlighedskoret fortsætter

Vi gentager succesen med kirkens lejlighedskor efter vores vellykkede optræden 1. juledag. Denne gang fejrer vi påsken ved at synge 2. påskedag kl. 11.00 i Lumby Kirke. Koret er åbent for alle og kræver

hverken tilmelding eller optagelsesprøve. Vi mødes tre gange i marts og øver op til 2. påskedag den 1. april. Man kan vælge at komme til en enkelt prøve eller alle 3. Optræden i kirken er selvfølgelig frivilligt. Vi sætter fokus på påskens salmer og sange. Prøverne finder sted **torsdag den 7., 14. og 21. marts** kl. 19.00 i Lumby Kirke.

Vel mødt!

James Howard Young

Kig ind i Kirkens Dagligstue!

Her byder vi velkommen den første torsdag i måneden kl. 10.00-12.00, enten i Lumby eller i Stige Sognegård. Vi starter med morgenkaffe og boller, synger sange fra Højskolesangbogen og lytter til et lille foredrag, ofte fra lokale folk. Vi har det hyggeligt sammen og nye ansigter er altid meget velkomne.

Torsdag den 7. marts vil Mette Gabelgaard fortælle om skyld og skam. Mette har i efteråret haft 2 måneders tjenestefri, hvor hun har beskæftiget sig



© Karen van Durme

med skyld og skam. Der er for tiden meget fokus på netop disse begreber i medierne, så det bliver spændende at få uddybet. Det foregår i Stige Sognegård.

Torsdag den 4. april får vi besøg af Annette Olsen, som bor i Stige. Hun har i oktober måned fået udgivet sin nye bog, der fortæller om de tyske flygtninge, der boede i flygtningelejren i Beldringe efter 2. Verdenskrig. Annette vil fortælle om bogen, og det bliver i Stige Sognegård. Vi var i november måned med Kirkens Dagligstue i Beldringe for at se Besættelsesmuseet og Bunkerens, og det bliver spændende at følge op på den oplevelse med at høre om de mange tyske flygtninge, der kom til at bo i lejren.

Torsdag den 2. maj får vi besøg i Lumby Sognegård af Martin Højgaard Jensen, som er præst i Bykirken i Vejle. Han vil holde et foredrag om Open Doors arbejde og om forfulgte kristne rundt om i verden.

Torsdag den 6. juni fortæller Jørgen Raft i Stige Sognegård om arbejdet i Kirkens Korshær. Jørgen Raft har besøgt os før og fortalt om Sct. Nicolai Tjenesten i Odense og han er en meget levende fortæller.

*Venlige hilsner,
Susanne, Ruth, Ellen og Kirsten*

Børnegudstjeneste om påsken

Torsdag den 14. marts kl. 17.00 er der børnegudstjeneste i Lumby Kirke, hvor minikonfirmanderne medvirker. Gudstjenesten vil omhandle påsken, og måske vil der også være gemt nogle påskeæg, der skal findes. Gudstjenesten er for hele familien, små såvel som store. Efterfølgende er der spisning i Lumby Sognegård.

Af hensyn til maden vil vi gerne have filmmelding til spisningen senest fredag den 8. marts til kordegn Karen van Durme på tlf. 66 18 70 66 eller lumby.sogn@km.dk

Annette Jørgensen



Kongens store tale

Det var slet ikke meningen, at han skulle være konge, men da Englands Kong Georg V dør og efter den skandaløse afståelse fra tronen af Kong Edward VIII, bliver den forsagte Bertie pludselig kronet som konge i 1936. Han lider af en talefejl, der gør det svært for ham at fremstå som den stærke leder, landet har brug for, da England er på vej i krig mod Tyskland. Kongen mødes med den excentriske taleterapeut Lionel Logue, og efter en svær start begynder de to at finde ind til hinanden og frem til uortodokse, men effektive metoder, der udvikler kongens sprog og talegaver.

Torsdag den 21. marts kl. 14.00 viser vi dette oscarbelønnede drama i Lumby Sognegård og får mulighed for at diskutere filmen bagefter over kaffe og kage.

Aage Bach Madsen

GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER



”Og han tog et brød, takkede og brød det”

Torsdag den 28. marts er der skærtorsdagsgudstjeneste i Lumby Kirke kl. 17.00 med efterfølgende fællesmåltid i Lumby Sognegård. Skærtorsdag spiste Jesus påskemåltidet sammen med sine disciple. Under måltidet indstiftede han nadveren, der både minder om hans død og opstandelse og samtidig er et måltid, som skaber fællesskab mellem mennesker og Kristus.

Efter gudstjenesten i Lumby Kirke er alle meget velkomne til et festligt måltid mad og et godt fællesskab. Af hensyn til maden bedes man tilmelde sig til Kirkekontoret på lumby.sogn@km.dk eller på tlf. 66 18 70 66 senest fredag den 22. marts. Pris for mad og drikke er 150 kroner.

Mette Louise Gabelgaard

Fyraftenssang

Vi fortsætter med fyraftenssang i 2024. Vores organist James Howard Young står for en times fællessang i Stige Kirke. Til hver gang har vi forberedt en ny salme eller sang, som vi skal lære. Herudover er der frit slag for at foreslå sange, vi skal synge, fra Højskolesangbogen og Den danske Salmebog. Alle er hjerteligt velkomne. Det kræver blot lysten til at synge sammen. Vi slutter med en kop kaffe i våbenhuset, før vi går hjem.

Datoerne i foråret er **torsdag den 21. marts** og **torsdag den 18. april** kl. 16.30 i Stige Kirke. Vel mødt!

James Howard Young og Karen Nedergaard





Velkommen til forårsfest

Menighedsrådet indbyder Lumby og Stige Sognes ældre til forårsfest **fredag den 5. april** kl. 14.00 til 17.00 i Stige nye Sognegård, Skippervej 11B ved kirken. Man kan tilmelde sig senest onsdag den 27. marts til Kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66 eller på lumby.sogn@km.dk

Prisen for festen er 75 kr., som betales kontant på dagen. Der serveres kaffe, te, boller og lagkage. Der vil blive arrangeret lotteri, hvor overskuddet går til menighedsplejen. Lotteriet kan betales enten på Mobile-Pay eller kontant. I pausen vil der være mulighed for at købe øl eller vand.

Underholdning står det store Smedekor Metal Odense for. Smedekoret underholder under ledelse af Ulf Starup. De har et bredt repertoire, hvor de synger alt fra Blues til Jacob Gade. Måske skal vi høre Kaj Nordman Andersen eller medleys fra fx "Liva". Korets egne tekster er unikke og helt hjemmestrikkede, og fremføres med meget pondus og et glimt i øjet.

Forhåbentlig vil gartnerne igen i år donere blomster til os. Deltagerantal er begrænset til 100. Vi opretter en venteliste.

Venlig hilsen og vel mødt! Aktivitetsudvalget

Vore bedste år

Filmlegenderne Barbra Streisand og Robert Redford gør denne film til en fortryllende oplevelse som de gribende, skæbneramte elskende Katie Morosky og Hubbell Gardner. Det er en kærlighedshistorie i den klassiske tradition, der udløses af deres umiddelbare modsætninger, og som udspiller sig i et amerikansk samfund, der oplever krig, stigende velstand og McCarthy periodens paranoia i Hollywood.

Filmen vandt 2 Oscars i 1973 og vises i filmklubben **onsdag den 10. april** kl. 14.00 i Lumby Sognegård.

Aage Bach Madsen





Kirsten Bærentzen har sorggrupper for både børn og voksne, udvikler sorg- og krisehandleplaner for skoler og virksomheder, holder foredrag om sorg for skoler, institutioner, virksomheder og er medudvikler af sorg-app'en & Sorgen.

Der kan købes kaffe og kage til 25 kr.

Mette Louise Gabelgaard

Hvordan kan du bedst hjælpe en du kender, der er i sorg?

Torsdag den 11. april kl. 19.00 i Lumby Sognegård er alle inviteret til foredrag om "Sorg og venskaber" ved Kirsten Bærentzen.

At stå ved siden af en ven, kollega eller nabo, som er i sorg, er svært - at blive stående og indlede en samtale om sygdommen eller tabet er endnu sværere. For hvad siger man, hvad kan man sige, hvad må man sige?

- Må man spørge ind til et menneskes sorg?
- Hvordan gøres det? Hvad kan man sige?
- Hvor længe er man i sorg?
- Hvorfor er sorgen så svær at tale om?
- Hvordan kan vi bryde tavsheden, som sjældent er tilsigtet, så sorgen kan blive italesat?

Foredragsholder, sorgrådgiver og lærer Kirsten Bærentzen har i mange år arbejdet med sorg og sorgforståelse. Foredraget vil styrke vores forståelse af sorg og peger på, hvilken unik rolle omgangskredsen har i forhold til en sorgramt vens trivsel.



Festlig friluftsgudstjeneste

Årets udendørs gudstjeneste 2. pinsedag bliver **mandag den 20. maj** kl. 10.30 på Amfiscenen bagved Næsby Sognegård. Gudstjenesten er et samarbejde mellem sognene i Odense N – Næsby, Næsbyhoved Broby, Allesø, Lumby og Stige.

Sognepræsterne Jonas Dean Weisenberg og Karen Nedergaard står for årets gudstjeneste. Efter gudstjenesten er der fællesspisning med medbragt mad. Vi giver drikkevarer, kaffe og kage. Der kan bestilles kirkebil til gudstjenesten (se sidst i kalenderen).

Menighedsrådet og præsterne

Pilgrimsvandring

Når man spørger Elizabeth Knox-Seith, pilgrims- og sognepræst på Møn: "Hvilke udfordringer står vi overfor i 2024?", så svarer hun: "Den største udfordring for alle generationer i 2024 kan samles i to ord: klima og krig". Hvordan møder vi bedst disse udfordringer, som menneske og samfund? "Kirker rundt omkring opretter klimasorggrupper, og vi gør, hvad vi kan, for at 'holde håbet oppe', men håbet klinger hult. Alligevel kan vi i det små gøre meget, f.eks. pege på den glæde, der gemmer sig i naturen, med solsортens kalden, solens lys og træernes rodfæstede styrke. Det gælder om at blive ved med at se Guds små mirakler, vist i små glimt, gennem alt det, vi kan opleve. Gennem disse strejf af håb, som findes i det små, får vi kræfter til også at skabe forandringer."

Tirsdag den 28. maj kl. 9.30-12.30 vil vi i Lumby og Stige afholde en pilgrimsvandring med fokus på at se glæden, de små mirakler i naturen og på håbet for fremtiden. Og med de to pilgrimsord stilhed og fællesskab, vil vi som pilgrimme gå fra et helligsted til et andet, fra Stige Kirke til Lumby Kirke. Programmet for dagen lyder:

- Kl. 9.30 Andagt i Stige Kirke ved Mette Louise Gabelgaard med nadver og velsignelse
 - Kl. 9.50 Samling foran Stige Kirke
 - Kl. 10.00 Vi går fra Stige Kirke
 - Kl. 11.15 Vi spiser medbragte madpakker i Lumby Præsteskov - Menighedsrådet giver drikke
 - Kl. 12.15 Fælles afslutning foran Lumby Kirke
- Gerne tilmelding til Anne Wadstrøm Hansen på tlf. 28604177, så hjemtransporten til Stige kan koordineres.

Vel mødt - Pax et bonum (Fred og alt godt)!

Anne Wadstrøm Hansen



Pensionisttur til Sydfyn

Menighedsrådet vil gerne invitere til en tur ud i det blå **tirsdag den 4. juni**. Turen går med bus til Svendborg Forsorgsmuseum. Vi besøger Fattiggården, et stykke af vores historie fra perioden 1872-1974. Der

vil være en guidet rundvisning bag murene og ikke mindst en tankevækkende fortælling om vores fattigvæsen. Midt i Svendborg, på det højeste punkt, ligger Vor Frue Kirke. Den ældste del af kirken er fra 1200-tallet. Vi besøger kirken og får en rundvisning. Til frokost nyder vi et par stykker smørrebrød og 1 øl eller 1 vand. Inden eftermiddagskaffen er der mulighed at gå en lille tur i Svendborg centrum.

Turen er en heldagstur. Hvis man er gangbesværet, er det muligt at medbringe sin rollator. Der vil dog være lidt begrænsninger i udstillingerne på Forsorgsmuseet. I bussen er man velkommen til at medbringe kaffe og brød og nyde det undervejs på turen. Vi kører i en bus med plads til 75 personer. Tilmelding er efter "først til mølle-princippet".

Prisen er 300 kr., inkl. entre, frokost, 1 øl eller vand og eftermiddagskaffe. Billetter kan købes efter gudstjenesterne i kirkerne søndag den 28. april, og efterfølgende på kirkekontoret fra mandag den 29. april til og med onsdag den 1. maj i kontorets åbningstid.

Det er muligt at køre med bussen fra Lumby Sognegård kl. 8.30 og fra Stige Sognegård kl. 8.45. Der er opsamling og afgang fra Æbleparken kl. 9.00. Vi kommer hjem ved Æbleparken ca. kl.18.30.

På gensyn! Menighedsrådet



Løb og snobrød i præsteskoven

Torsdag den 6. juni vil vi gerne invitere alle børn, der har lyst, til at komme med ud i Præsteskoven til et lille løb, til sang og en historie, og til snobrød og pølser. Vi begynder kl. 16.30, hvor vi samles ved Madpakkehuset og synger et par sange sammen, og så kommer alle på et lille løb rundt i skoven. Undervejs vil der være opgaver at løse. Kl. ca. 17.30 bager vi snobrød over bål, og vi får en pølse til brødet. Inden vi går hver til sit, synger vi en aftensang og får en historie.

Velkommen til alle, store og små, der har lyst at være med i skoven en sommereftermiddag og -aften og nyde natur og fuglesang i det fri. Man må gerne tage et fiskenet med, der kan bruges ved søen – nok ikke lige til at fange fisk, men måske en haletudse eller to, og der vil være nogle havespil, man kan lege med.

Af hensyn til snobrød og pølser gerne tilmelding til kirkekontoret på lumby.sogn@km.dk eller på tlf. 66 18 70 66. Vi ses!

Menighedsrådet

Sommeraften-gudstjeneste

Søndag den 7. juli er der aftengudstjeneste i Stige Kirke kl. 19.00. Vi skal høre om: "Den rige unge mand...", som forhåbentlig inspireres til at se efter livets mening et andet sted end i pengepungen.

Det er ikke den store formue, der gør lykkelig, men gode relationer, kærlighed, nærhed, fællesskab. Vi vil synge nogle af vores dejlige sommersalmer, Dorthe Christensen, vores kirkesanger, vil synge solo: "Nu er det Åndens lyse tid...", en ny salme til årstiden, og efter gudstjenesten nyder vi et glas med hinanden i våbenhuset.

Annette Jørgensen





Familedag i Præsteskoven

Sidst i sommerferien, hvor vejret forhåbentlig er dejligt, inviterer vi til hygge og lidt aktiviteter i Præsteskoven. Vi mødes **firsdag den 30. juli** kl. 10.00 ved Madpakkehuset til rundstykker saft, te og kaffe. Derefter leger vi sanglege, spiller rundbold, konge-spil m.m. Børnene skal endelig tage fiskenet med, så de kan fiske lidt i søen. Kl. 12.00 ca. er der en sandwich. Efter frokost skal vi bevæge os rundt i området og se, om vi kan finde den skat, nogle har gemt et sted. Dagen slutter med saft, te og kaffe og kage kl. ca. 14.00.

Det vil være dejligt med filmelding senest den 26. juli på tlf. 66 18 70 66 eller lumby.sogn@km.dk, men det er ikke nogen betingelse. Man må meget gerne komme, selv om man ikke har nået at tilmelde sig!

Har man problemer med transport ud til skoven, kan man blive hentet ved sin bopæl og kørt tilbage igen. I så fald skal man også ringe til tlf. 66 18 70 66.

Arrangementet er gratis.
Store og små er velkomne.

Menighedsrådet

Vær med i march mod ensomhed

Patrick Cakirli går igen i 2024 mange hundrede kilometer gennem Danmark for at sætte fokus på ensomhed. Han går, når han har nogle at følges med, og står stille, når der ikke er nogen, der går sammen med ham.

Mandag den 26. august vil han gå fra Nyborg til Odense. Kom og gå sammen med ham. Man kan begynde med en andagt i Stige Kirke ca. kl. 10.00, måske senere. Derfra kører der biler ud til ruten, så vi rammer den ved Dragundrum Bed & Breakfast i Gl. Langeskov, hvorfra vi går sammen med Patrick og forhåbentlig mange andre ind til Domkirken i Odense. I Odense vil der være biler, der kan køre os tilbage til Stige Kirke. Se nærmere orientering på Facebook, når vi kommer til august.

Menighedsplejen, Annette Jørgensen



KALENDER

MARTS

DATO	TID	BEGIVENHED	STED	OMTALE
Torsdag 7. marts	kl. 10.00 kl. 19.00	Kirkens Dagligstue Lejlighedskor	Stige Sognegård Lumby Kirke	Side 4 Side 4
Søndag 10. marts <i>Midfaste</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste KN Gudstjeneste KN	Stige Kirke Lumby Kirke	
Onsdag 13. marts	kl. 18.00	Menighedsrådsmøde	Stige Sognegård	
Torsdag 14. marts	kl. 17.00 kl. 18.00 kl. 19.00	Børnegudstjeneste Fællesspisning Lejlighedskor	Lumby Kirke Lumby Sognegård Lumby Kirke	Side 5 Side 4
Søndag 17. marts <i>Mariae bebudelse</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste AJ Gudstjeneste AJ	Lumby Kirke Stige Kirke	
Torsdag 21. marts	kl. 11.00 kl. 14.00 kl. 16.30 kl. 19.00	Frokostklubben Filmklubben Fyraftenssang Lejlighedskor	Lumby Sognegård Lumby Sognegård Stige Kirke Lumby Kirke	Side 5 Side 6 Side 4
Søndag 24. marts <i>Palmesøndag</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste MG Gudstjeneste MG	Stige Kirke Lumby Kirke	
Onsdag 27. marts	kl. 14.45	Plejhjemsgudstjeneste MG	Enrum Plejhjem	
Torsdag 28. marts <i>Skaertorsdag</i>	kl. 17.00 kl. 18.00	Gudstjeneste MG Fællesspisning	Lumby Kirke Lumby Sognegård	Side 6
Fredag 29. marts <i>Langfredag</i>	kl. 11.00	Gudstjeneste AJ	Stige Kirke	
Søndag 31. marts <i>Påskedag</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste KN Gudstjeneste KN	Lumby Kirke Stige Kirke	

APRIL

DATO	TID	BEGIVENHED	STED	OMTALE
Mandag 1. april <i>Anden påskedag</i>	kl. 11.00	Gudstjeneste MG	Lumby Kirke	

KALENDER

APRIL

DATO	TID	BEGIVENHED	STED	OMTALE
Torsdag 4. april	kl. 10.00	Kirkens Dagligstue	Stige Sognegård	Side 4
Fredag 5. april	kl. 14.00	Forårsfest	Stige Sognegård	Side 7
Søndag 7. april <i>1. søndag efter påske</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste KN Gudstjeneste KN	Lumby Kirke Stige Kirke	
Onsdag 10. april	kl. 14.00	Filmklubben	Lumby Sognegård	Side 7
Torsdag 11. april	kl. 19.00	Foredrag	Lumby Sognegård	Side 8
Søndag 14. april <i>2. søndag efter påske</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste AJ Gudstjeneste AJ	Stige Kirke Lumby Kirke	
Torsdag 18. april	kl. 16.30	Fyraftenssang	Stige Kirke	Side 6
Søndag 21. april <i>3. søndag efter påske</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste MG Gudstjeneste MG	Lumby Kirke Stige Kirke	
Onsdag 24. april	kl. 14.45	Plejhjemsgudstjeneste MG	Enrum Plejehjem	
Torsdag 25. april	kl. 11.00 kl. 16.00	Frokostklubben Menighedsrådsmøde	Lumby Sognegård Lumby Sognegård	
Lørdag 27. april	kl. 11.00	Konfirmation Centerklassen JDW	Lumby Kirke	
Søndag 28. april <i>4. søndag efter påske</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste KN <i>Billetsalg og kirkekafe</i> Gudstjeneste KN <i>Billetsalg og kirkekafe</i>	Stige Kirke Lumby Kirke	Side 7 Side 7



KALENDER

MAJ

DATO	TID	BEGIVENHED	STED	OMTALE
Torsdag 2. maj	kl. 10.00	Kirkens Dagligstue	Lumby Sognegård	Side 4
Søndag 5. maj <i>5. søndag efter påske</i>	kl. 11.00	Konfirmation Søhusskolen	Stige Kirke	
Torsdag 9. maj <i>Kristi Himmelfart</i>	kl. 11.00 kl. 11.00	Konfirmation Søhusskolen MG Konfirmation Friskolen KN	Lumby Kirke Stige Kirke	
Søndag 12. maj <i>6. søndag efter påske</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste AJ Gudstjeneste AJ	Lumby Kirke Stige Kirke	
Tirsdag 14. maj	kl. 19.00	Orienteringsmøde	Lumby Sognegård	
Søndag 19. maj <i>Pinsedag</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste MG Gudstjeneste MG	Stige Kirke Lumby Kirke	
Mandag 20. maj <i>Anden pinsedag</i>	kl. 10.30	Friluftsgudstjeneste KN <i>Friluftsgudstjeneste med madkurv</i>	Næsby Amfiscenen	Side 8
Torsdag 23. maj	kl. 16.00	Menighedsrådsmøde	Stige Sognegård	
Søndag 26. maj <i>Trinitatis</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste MG Gudstjeneste MG	Lumby Kirke MG Stige Kirke MG	
Tirsdag 28. maj	kl. 9.30 kl. 9.50	Andagt MG Pilgrimsvandring	Stige Kirke Stige og Lumby kirke	Side 9
Onsdag 29. maj	kl. 14.45	Plejehjemsgudstjeneste MG	Enrum Plejehjem	
Torsdag 30. maj	kl. 11.00	Frokostklubben	Lumby Sognegård	

JUNI

DATO	TID	BEGIVENHED	STED	OMTALE
Søndag 2. juni <i>1. søndag efter trinitatis</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste KN Gudstjeneste KN	Stige Kirke Lumby Kirke	
Tirsdag 4. juni	kl. 9.00	Pensionistudflugt	Æbleparken	Side 9

KALENDER

JUNI

DATO	TID	BEGIVENHED	STED	OMTALE
Torsdag 6. juni	kl. 10.00 kl. 16.30	Kirkens Dagligstue Snobrød og løb	Stige Sognegård Lumby Præsteskov	Side 4 Side 10
Søndag 9. juni <i>2. søndag efter trinitatis</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste AJ Gudstjeneste AJ	Lumby Kirke Stige Kirke	
Torsdag 13. juni	kl. 16.00	Menighedsrådsmøde	Lumby Sognegård	
Søndag 16. juni <i>3. søndag efter trinitatis</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste MG Gudstjeneste MG	Stige Kirke Lumby Kirke	
Søndag 23. juni <i>4. søndag efter trinitatis</i>	kl. 11.00	Gudstjeneste AJ	Stige Kirke	
Onsdag 26. juni	kl. 14.45	Plejhjemsgudstjeneste MG	Enrum Plejehjem	
Søndag 30. juni <i>5. søndag efter trinitatis</i>	kl. 11.00	Gudstjeneste MG	Lumby Kirke	

JULI

DATO	TID	BEGIVENHED	STED	OMTALE
Søndag 7. juli <i>6. søndag efter trinitatis</i>	kl. 19.00	Aftengudstjeneste AJ <i>Et lille glas i våbenhuset</i>	Stige Kirke	Side 10
Søndag 14. juli <i>7. søndag efter trinitatis</i>	kl. 11.00	Gudstjeneste MG	Lumby Kirke	
Søndag 21. juli <i>8. søndag efter trinitatis</i>	kl. 11.00	Gudstjeneste MG	Stige Kirke	
Søndag 28. juli <i>9. søndag efter trinitatis</i>	kl. 11.00	Gudstjeneste KN	Lumby Kirke	
Tirsdag 30. juli	kl. 10.00	Familiedag	Lumby Præsteskov	Side 11

KALENDER

AUGUST

DATO	TID	BEGIVENHED	STED	OMTALE
Søndag 4. august <i>10. søndag efter trinitatis</i>	kl. 11.00	Gudstjeneste KN	Stige Kirke	
Søndag 11. august <i>11. søndag efter trinitatis</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste KN Gudstjeneste KN	Stige Kirke Lumby Kirke	
Søndag 18. august <i>12. søndag efter trinitatis</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste MG Gudstjeneste MG	Lumby Kirke Stige Kirke	
Søndag 25. august <i>13. søndag efter trinitatis</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste KN Gudstjeneste KN	Stige Kirke Lumby Kirke	
Mandag 26. august	kl. 10.00	March mod ensomhed	Stige Kirke	Side 11
Onsdag 28. august	kl. 14.45	Plejhjemsgudstjeneste MG	Enrum Plejehjem	
Torsdag 29. august	kl. 16.00	Menighedsrådsmøde	Stige Sognegård	

SEPTEMBER

DATO	TID	BEGIVENHED	STED	OMTALE
Søndag 1. september <i>14. søndag efter trinitatis</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste AJ Gudstjeneste AJ	Lumby Kirke Stige Kirke	
Søndag 15. september	kl. 11.00	Musikgudstjeneste	Lumby Kirke	
Søndag 22. september	kl. 11.00	Høstgudstjeneste	Lumby Tårup	



*Karen Nedergaard (KN) - Mette Louise Gabelgaard (MG)
Annette Jørgensen (AJ) - Jonas Dean Weisenberg (JDW)*

Har du brug for transport?

Du kan bestille **kirkebil** ved vores aktiviteter og gudstjenesterne kl. 11.00.
Ring til **Odense Minitaxi tlf. 66 12 27 12** og oplys kontonummer **3971**.
I tvivl, om der er kirkebil? Kontakt kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66.

© Karen van Durme



Interview med Stig Olsen

Der har lige været forretningsudvalgs møde i Stige Sognegård, og Stig Olsen var en af deltagerne. Han er kirkeværge i menighedsrådet, og er derfor altid med, når der bl.a. skal tales om kirkegården og kirkens bygninger, som han har det daglige tilsyn med. Som tidligere teamleder ved Odense Bys Museer med ansvar for drift og sikring, er han yderst velkvalificeret som kirkeværge, og han er glad for at kunne bruge sin mangeårige erfaring fra arbejdslivet til gavn for kirken.

Stig har været med i menighedsrådet i 12 år, først en periode som suppleant, og så som medlem. Han blev opfordret til at stille op, da han flyttede til Lumby, og var straks med på ideen. Som han selv siger: "Jeg ville gerne blive en del af lokalsamfundet, og oplevede, at

kirken var lidt lukket, at man 'plejede' at gøre ting på en bestemt måde, som måske ikke var så imødekomende over for menigheden. Kirken må ikke være fremmed for folk, men skulle gerne være åben, mener jeg, og det vil jeg gerne bidrage til.

Jeg blev ikke afskrækket, og blev rigtig godt modtaget som suppleant. Jeg fik selv lov at vælge, hvilke områder jeg gerne vil inddrages i. Det mest spændende, jeg var med til, var sammenlægningen af menighedsrådene i Lumby og Stige. Det var en svær proces, men det lykkedes over alt forventning. I dag kører folk glædeligt fra Lumby til Stige og omvendt for at være med til gudstjenester og aktiviteter; det er helt klart det bedste, der er sket.

Min største bekymring er aldersfordelingen i menighedsrådet og i menigheden. Vi bliver ældre, og det er ikke helt nemt at rekruttere nye, lidt yngre frivillige. Dem er der ellers brug for: engagement giver medbestemmelse og mulighed for at ændre ting, vælge nye veje for kirken her i Stige og Lumby.

Da jeg blev medlem, overtog jeg posten som kirkeværge fra Knud Fischer, som havde mange års erfaring og hjalp mig rigtig godt i gang. Og så kunne jeg også trække på mine egne forudsætninger og interesser, hvilket var en stor fordel. I det hele taget er der mange kompetencer i menighedsrådet, og det er dejligt."

Hvis Stig skal fremhæve nogle projekter, som han har været særlig engageret i, er det opgraderingen af kirkens mange bygninger og opførelsen af den nye sognegård i Stige. I begge projekter har han og menighedsrådet arbejdet tæt sammen med den tidligere provst Paw Kingo Andersen. Provstiet sætter de økonomiske rammer for sognene, og provsten kunne både se helheden og det større perspektiv i projekterne.

Opgradering af bygningerne var og er nødvendig, forklarer Stig: "Man har før i tiden nogle gange brugt billige løsninger, men de virker ikke i længden. Ved at vælge bedre materialer og udføre f.eks. reparationer fagligt korrekt, holder de længere og så bliver regningen i sidste ende billigere. Det får alle gavn af."

Den nye sognegård i Stige var meget længe undervejs, men stod endelig indflytningsklar sidste år. "Glæden ved at se modstand forvandle sig til begejstring, var det hele værd," siger Stig. "Vi har fået en sognegård, som ligger helt rigtigt, lige ved siden af Stige Kirke. Det gør det så meget nemmere at holde arrangementer, hvor man kan gå fra kirken til sognegården, f.eks. en bisættelse og efterfølgende mindesammenkomst. Besøgende på kirkegården er også positivt indstillet, nu byggeriet står færdigt, og kirkens ansatte har fået en fantastisk arbejdsplads, hvor de kan mødes, arbejde sammen og spise sammen på en hel ny måde. Jeg glæder mig over at se resultatet, at det lykkedes, selv om det var tungt. Vi gjorde os de rigtige tanker og er gået den rigtige vej.

Derfor vil jeg også opfordre andre til at bidrage! Det nytter, og når man engagerer sig, kan man se noget vokse frem i fællesskab. Fornyelse er vigtig, vi skal være omstillingsparate, og derfor har vi brug for alle gode kræfter med deres forskellige sider og erfaringer. Jeg er glad for udvikling, men på den gode måde, hvor vi får alle med, og som alle får glæde af", konkluderer Stig.

Og med denne opfordring til alle, der har lyst til at komme ind i et godt fællesskab og engagere sig for menigheden og kirken, er vores samtale ved at være slut. Stig skal videre til næste opgave, men ikke uden at love, at han nok vil komme og flytte nogle bogreoler, så det bliver bedre plads i vores lille bibliotek her i Stige Sognegård. Jeg siger tak!

Karen van Durme



Valg i Folkekirken

Til efteråret 2024 er der valg til menighedsrådet, og allerede nu er forberedelserne begyndt. Vi vil fra nu orientere på hjemmesiden www.lumbysogn.dk, og har holdt et første møde, hvor menighedsrådet fortalte om, hvad det spændende frivillige arbejdet indeholder.

Vigtige datoer er orienteringsmødet **tirsdag den 14. maj** kl. 19.00 i Lumby Sognegård, og Valgforsamling **tirsdag den 17. september**. Her bliver der mulighed for at stille op til valg. Menighedsrådsvalg er planlagt **tirsdag den 19. november**.

Alle er velkomne til at ringe til Inge-Lise Hansen (formand) på tlf. 21 24 70 31 eller Anni Jensen (næstformand) på tlf. 21 30 09 99 for at høre mere om det frivillige arbejde i menighedsrådet, og det kommende menighedsrådsvalg.

*Venlig hilsen,
Valgudvalget*



Hilsen til konfirmander

Når dette kirkeblad udkommer, er der ikke lang tid, før I skal konfirmeres i enten Stige eller Lumby Kirke. Fra præsterne, personale og menighedsråd skal derfor lyde et hjerteligt tillykke med jeres konfirmation!

Vi håber, I får en dejlig konfirmationsdag, og at I bliver fejret af familie og venner. Tak også fordi vi fik lov at lære jer lidt at kende i løbet af forberedelsestiden og for jeres deltagelse i sognenes gudstjenester. De bedste ønsker fremover,

Fra præsterne, personale og menighedsrådet

Forårsblomster på vej

Kirkegårdsleder Camilla Philipsen har efterhånden været tilbage fra barsel i nogle måneder, og er ved godt mod. Vinteren har været hård at komme igennem for os på kirkegårdene, vi har været præget af en del sygdom, og sne og frost, som har gjort det svært at arbejde ude på kirkegårdene. Vi siger derfor tak for jeres tålmodighed, det værdsætter vi. Vi glæder os dog til at byde jer velkommen på kirkegårdene til en ny sæson, og håber på, at 2024 bliver bedre vejrmæssigt end 2023 var.

Inden længe kommer de første forårsblomster, som vi glæder os til at plante ud på jeres gravsteder.

Hvis I skulle have nogle spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte kirkegårdsleder Camilla Philipsen på tlf. 29 24 78 32 alle hverdage kl. 12-13, eller på mail. lumby.stige@outlook.com

Camilla Philipsen



© Camilla Philipsen

En sommerdag med leg, grillpølser og små frøer i søen

Førhen hed det "Udeskolen", som lå ca. der, hvor Lumby og omegn nu har fået den lille oase i Præsteskovens. Som skole har vi brug for udearealer og steder, hvor vi kan gå hen for nogle gange at få en pause fra skolebænken. I Præsteskovens er der alt det, som vi kan ønske os for lige netop at kunne bryde skemaet op og komme ud.

Ungerne er vilde med alle de muligheder Præsteskovens giver. Vi er pt 7 klasser i Centerafdelingen, som ofte bruger området og de fine faciliteter; fiske-net, insekt-mikroskoper, fri leg, orienteringsløb, og ikke mindst bål og hygge. Det gør, at vi altid kan indsætte Præsteskovens som et perfekt alternativ til skemaet og naturligvis, når der står natur og teknik og biologi på programmet. Så er det bare afsted til Præsteskovens.

Dyreplankton, bunddyr, undervandsplanter, skøjteløbere og guldsmede om sommeren.

Snebolde og leg, et varmende bål, og muligheden for at spise sin madpakke om vinteren i shelter-hytten. Vi bruger Præsteskovens mange gange på et år, både i indskolingens, mellemtrinnet og udeskolen.

Og mange gange går vi bare i Præsteskovens for at være der, for vi ved, at der altid opstår en masse spontant og ungerne, de begynder at lege helt af sig selv.

Tak for det fantastiske tilbud, som Præsteskovens er.

*Lumby Skoles voksne og elever,
Jan-Ole Duch*



© Jan-Ole Duch

LOKALE FORENINGER



Erik og Else ca. 1960.

At vokse op i et alderdomshjem

Enrumgård i Søhus var i 1930 ejet af tre ugifte søskende. I 1950 besluttede den sidst overlevende af de tre, Karen Hansen, at forære gården til Lumby Kommune på den betingelse, at den skulle indrettes som alderdomshjem, og have navnet Enrum.

Bygningerne egnede sig dog ikke til formålet, hvorfor Karen Hansen yderlig forærede kommunen et areal til opførelse af nye bygninger ca. 50 m fra gården. Op-gaven blev udført i 1953 i samarbejde med nabokom-munen Allesø - Næsbyhoved Broby. Stuehuset, hvor Karen Hansen fortsat boede, eksisterer stadig. Hjem-mets første leder, Asta Toft Knudsen, var leder i 32 år! Her er beretningen af Erik Toft Knudsen, hendes søn.

"Jeg blev født den 7. marts 1954 på Odense Amts og Bys Sygehus. Min mor var fra 1953 ansat som bestyrerinde

på Enrum. Efter hendes ansættelse flyttede mine for-ældre ind på alderdomshjemmet. Min søster, Else blev født i 1953 og jeg kom som sagt til verden i 1954. Jeg boede på Enrum Alderdomshjem, til jeg rejste hjem-mefra i november 1977, for at flytte sammen med min kone, Susanne. Det blev til 24 år på et alderdoms-hjem.

Min familie og jeg boede i de tre første stuer på Hjem-met. Bestyrerindens bolig bestod af en stue på 24 m² og et soveværelse på 12 m², hvor vi sov alle fire. Der-til kom et lille "badeværelse" på 2 m² med toilet og håndvask. Der var et fælles badeværelse på gangen både nedenunder og ovenpå med badekar. Femten år efter opførelsen af alderdomshjemmet, blev der arbejdet på at udvide det. Man ønskede at få eleva-torer, men først blev der lavet en tilbygning med en

LOKALE FORENINGER

bolig til bestyrerinden. Det startede man på i 1968. Det blev et hus på 101 m² med 3 værelser, køkken, 2 toiletter og 2 stuer.

Jeg var født med astma og derfor blev jeg indlagt på Fyns Amts og By Sygehus' børneafdeling, hvor jeg var i syv uger i 1959. Jeg var fem år gammel. Jeg blev indlagt pinsedag og kom hjem først i juli. Det var et par dage før en ferietur til Holland, sammen med Lumby Kommunes sognerådsformand, Aksel Rasmussen og hans hustru. Turen foregik i egen bil.

Da jeg var indlagt, var der kun besøgstid én gang om ugen, og jeg kan huske, at jeg fortalte min mor, at de ikke hjalp mig med at bede fadervor. Det gjorde jeg så selv, så godt jeg kunne. Jeg kan også huske, at når min mor kom på besøg, havde hun altid en stor buket lupiner fra Hjemmets baghave med. Efterfølgende har lupiner altid betydet meget for mig. En anden ting, som jeg husker fra min indlæggelse, er, at hr. og fru Rasmussen besøgte mig sammen med min mor og far.

Enrumgård med dens avlsbygninger og 32 tønder land blev forpagtet ud omkring 1960. Gårdens forvalter boede med familie i stuehusets underetage. Forpagterparret hed Margit og Børge. De havde en søn, der hed Henrik og en datter, som hed Hanne. Margit og Børge flyttede senere til Strandager, Lumby Strand.

På 1. sal boede hjemmesygeplejerske, Elsa Spøhr og hendes mand Tage, med deres søn, Hans Henrik, som var født i 1955, så der var kun et år mellem ham og mig. Vi blev uadskillelige legekammerater. Dette venskab fortsatte også efter jeg blev gift med Susanne. Hans Henrik kom fortsat meget i vores hjem og han betød meget for både mig, Sanne og vores 2 børn, Knud-Erik og Katrine.

Hans Henrik uddannede sig indenfor søværnet, hvor han blev orlogskaptajn. Han og hans kone, Anne fik to døtre. Hans Henrik og jeg fortsatte vores venskab og vi købte sammen i 1984 ti tønder land, hvor vi dyrkede juletræer og pyntegrønt. Hans-Henriks liv sluttede pludselig ved et tragisk flystyrt. Han var, som adjudant for den ny forsvarschef, med på en tur til Færøerne i 1996, hvor flyet i hårdt vejr fløj ind i en bjergskråning. Alle ni ombordværende omkom.

Da Hans Henrik og jeg var omkring fire-fem år gamle, begyndte vi at lege meget sammen, enten på alderdomshjemmet eller over på Enrumgård. På gården havde de malkekøer og grise og en stor hønsegård. Der var 30 malkekøer, som gik på græs ude på markerne. Bag gården lå der en stor mødding, hvor vi legede meget. Vi lagde brædder, som vi balancerede på, mellem møgtuerne. Det endte også med, at en af os faldt i møddingen og måtte hjælpes op. Det var ikke så godt, for vores forældre var selvfølgelig ikke glade ved det. De var bange for, at vi skulle drukne i møddingen.

Vi legede i Enrums have, på markerne og på gården, der havde to lader. Vi lavede huler på høloftet. For at komme over på høloftet, måtte vi balancere på 8 meter lange bjælker. Det var meget farligt, for der var 6 meter ned til cementgulvet.

Når det gik vildt til, listede Hans Henrik og jeg ind i hønsehuset, og fik fat i nogle æg, som vi lavede spejlæg af ude på markerne. Da vores forældre fandt ud af det, fik vi temmelig mange skældud.

et, at bo på et alderdomshjem, tænkte jeg ikke, var noget specielt, for det var mit hjem. Jeg var sammen med beboerne, personalet, og de mange, der kom på Hjemmet, det være sig pårørende, embedsmænd, Hjemmets bestyrelse, præsterne mf. Jeg tror,

LOKALE FORENINGER



Arne Allesø Rasmussen og Erik.

det har været med til at give mig empati og evne til at kunne tale med og lytte til mange og forskellige mennesker. Det, at der er forskellige holdninger til livet, mærkede jeg jo også ved at have en stor "familie" til at opdrage mig. Jeg havde ikke kun en mor og far, men hele "familien" på plejehjemmet, beboerne samt de unge piger og deres kærestes. Der var mange til at opdrage på mig, og nogle vil nok sige, at det ikke hjalp meget. Det kunne dog have været værre, og de negative har også altid kunnet finde det negative ved mig.

Men, det jeg fik, har været en gave, som jeg først som voksen kunne se har været med til at forme mig, og givet mig det liv, jeg har, og har haft, ikke mindst i mit arbejdsliv. De første år arbejdede jeg bare, men de sidste år brugte jeg meget af det, jeg fik i min barndom. Det at kunne lytte, snakke med folk og forstå, at der er forskellige opfattelser af ting. Jeg kan huske min mor altid sagde: "Jeg har ikke arbejdet, jeg har snakket mig til mit arbejde".

Jeg husker at, når jeg i forskellige sammenhænge, eksempelvis i skolen, eller når jeg mødte nye mennesker, blev spurgt om, hvad mine forældre lavede, svarede: "Min mor arbejder ikke, hun går bare der-

hjemmel!" Det var min opfattelse af, hvad mor lavede. Hun var der altid, når jeg kom hjem, så hun gik ikke på arbejde.

Når jeg tænker på mit liv på Enrum, så er det første, der dukker op, hvad vi børn lavede på Hjemmet af kunster (læs unoder). Min søster og jeg havde i privaten på Hjemmet en børnestue på 9m². Her samlede vi vores legekammerater. Vi børn måtte ikke gå ud på Hjemmet. Men, når "fru Knudsen" sov til middag listede vi børn os derud. Vi legede gerne på hele Hjemmet, på loft, på 1. sal, i stuen og i kælderen. Vi kom også sommetider til at banke på dørene ind til beboerne, hvilket vi syntes, var meget sjovt. Nogle af beboerne blev sure, mens andre hyggede sig med det. Jeg kan huske, at der på 1. sal, ind til det badeværelse, hvor der var et badekar, var en mellemgang, hvor der var skabe på begge sider. Her havde vi børn hvert et overskab, som vi kunne kravle op i og trække skabslågen til, så ingen kunne se os. Min hule kaldte jeg for "SM. 4". Jeg mener, det var et rumskib, som var afbilledet på



På plænen foran Enrum. Erik (med trillebør) og Else med kammeraterne Brita Rasmussen og Karl Åge Jørgensen.

LOKALE FORENINGER

klistermærker. Jeg havde sat et klistermærke med rumskibet op i hulen. Vi har vel været omkring de 6-10 år. Det var sjovt.

Loftet på Enrum var opdelt. I den ene ende var pigeværelserne. Det var omkring 1/3 af loftet. I de resterende 2/3 stod de bukke og stænger, som blev brugt om sommeren, når beboernes dyner og puder under hovedrengøringen skulle ud i luften og bankes med en tæppebanker. Når en af beboerne døde, og der ikke var nogle pårørende til at hente afdødes ting, blev møblerne stillet på loftet. Hvis der så kom en beboer, som ingenting havde, kunne Hjemmet møblere stuen med ting fra loftet, så der var en hyggelig stue, den nye beboer kunne flytte ind på.

Et sådant loft med de mange gemmesteder, var en drøm for to drenge. Hans Henrik og jeg havde mellem alle de mange møbler lavet huler, hvor vi legede, og gemte os. Når mor kunne høre larm fra loftet, tænkte hun, at det kunne være os børn, som havde sneget os derop. Mor gik så op for at se efter, om vi var der. Min mor havde altid hvide træsko på, og når hun gik på trapperne, larmede det, og det kunne vi høre. Fra vores hule havde vi lavet en lang snor ned til den anden ende af loftet. I enden af snoren havde vi bundet nogle af de gamle træpropper, som man brugte til at sætte på stålsengenes ben, så de ikke risede gulvene. Når mor kom, gemte vi os i hulen, og trak et par gange i snoren, så der blev larmet i den anden ende af loftet. Når mor gik derhen, fandt hun ikke noget, og vi var stille, indtil hun gik ned igen. Vi børn havde en pragtfuld barndom på alderdomshjemmet.

Op til de 12 pigeværelser på loftet var der en skunk, som gik fra, hvor de unge piger gik ind til deres værelser og fra loftets side. Her kunne man kravle fra den ene ende til den anden. I skunken var der et mellemrum på 2 m², hvor vi lavede en hule. Oven på pi-

gernes værelse var der et loft, hvor man i enden havde et tagvindue, som gik ud til skorstenen. Herfra kravlede vi ud og gik på tagrygning. Godt, at mor eller fru Spøhr ikke så det, så var der blevet ballade!

En af beboerne havde udenfor sin dør hængt en julemand op. Vi børn bandt en snor i julemanden, og førte snoren hen, hvor vi ikke kunne ses fra hans dør. Når så beboeren gik forbi, trak vi i snoren, så nissen dansede, og beboeren blev forundret. Dengang var teknologien ikke så udviklet som nu. I dag ville en sådan nisse jo både kunne synge og danse.

Nogle af de kunster vi fandt på var, at vi fik fat i nogle appelsiner i kælderens, og tog dem med op på gangen. Her stod der et bord med vaser lavet af rustfrit stål, som man også har på sygehuset. De blev brugt til de blomster, som beboeren fik af deres gæster. Dem tog vi 6 af, og satte for enden af gangen, og gik ned til hovedindgangen. Så havde vi en keglebane på 10 meter. Det at se en rund appelsin rulle med fuld fart ned af gangen, til den ramte vaserne med et brav, syntes vi var sjovt. Når min mor eller pigerne opdagede det, så blev der ballade og mange skældud.

På Hjemmet havde der været en del handicappede beboere, som havde haft trehjulede cykler, med træk i styret. Det fungerede ved, at man sad og drejede rundt med armene på et styr, som lignede et par pedaler på en cykel. Når de drejede rundt, trak de et tandhjul, og på tandhjulet var sat en kæde, som så trak endnu et tandhjul på forhjulet, som trak cyklen frem.

De stod opmagasineret ovre på gården, hvor beboerne havde et gammelt karlekammer, som de brugte til cykelskur. Her stod de gamle trehjulede cykler, som ikke blev brugt mere. Vi drenge syntes, de var spændende, så vi fik dem lappet og smurt og brugte dem flittigt til ræs i Hjemmets have og på vejene omkring Hjemmet.

LOKALE FORENINGER



På vej til bryllup på Skovsbogård 1957.

Til Hjemmet over for hovedindgangen hørte der en lille skov, som vi kaldte Lunden. Her lavede min far en lille legehytte til os af gamle sengegavle og sidestykker, som var fundet på loftet. De var blevet efterladte, når nogle af beboerne døde. Vi børn syntes, at det var den sejeste hytte, og vi døbte den "Sengely". Dengang var der jo ikke de store krav. Vi børn legede meget i skoven og i haven. Vi lavede sæbekassebiler og kørte om kap rundt om i haven, og vores gamle barnevogn blev ligeledes brugt til leg. Det, at have haft et helt alderdomshjem som legeplads, gjorde måske, at 2 drenge som Hans Henrik og jeg, skulle finde på det, der var sjovt og farligt.

Alle børnene i Søhus samledes om sommeren hen under aften ved valnøddetræet, det stod bag haven ved Enrumgård, som jo stødte op til alderdomshjemets have. Vi mødtes for at lege kronegemme. Vi har nok været 15-20 unger, som brugte haven ved Hjemmet flittigt, og vi havde det sjovt. Hvis det var tåget eller luftfugtigheden var høj, var der på grund af min astma nogle aftner, jeg ikke måtte kom-

me ud at lege med de andre. Så gik jeg ind og sad i beboernes opholdsstue, hvor jeg kunne se de andre børn lege udenfor. Her sad jeg så, og var rigtig ked af, at det lige var mig, der ikke måtte være udenfor. Når jeg havde siddet der, og haft ondt af mig selv, gik jeg ofte ind til en af beboerne og snakkede. Jeg kan huske, at Knudsen fra Lumby Inddæmmede Strand fortalte mig om jagt på fjorden ved Lumby, inden den var blevet inddæmmede. Det, syntes jeg, var meget spændene. Alt det han havde oplevet på fjorden, med store kaliber, som kunne sparke en omkuld. Et sådant gevær på kaliber 8 blev med en krog fastgjort til prammen, når man skød efter ænderne på vandet. Jeg fik mange gode historier.

Vi havde mange gode oplevelser. Jeg husker vores legekammerater, når der var fødselsdag på Hjemmet og flaget var hejst på den 18 meter høje flagstang, kom over til os, for så vidste de, at der var kakao, boller og lagkage i spisestuen, og vi børn fik lov at få det der var tilbage efter beboerne. Vores legekammerater var altid velkomne. Til hverdag fik beboerne franskbrød med smør til deres eftermiddagskaffe, men om søndagen var der kage til, og det nød vi børn også godt af.

Vi havde en stor fyrcælder, hvor der fra starten blev fyret med kul. Vi havde en kulstak på 20 rummeter i kælderen. Her stod mor for at fyre med kul i starten, men da fjernvarmen kom til Hjemmet blev alt kul fjernet, og der, hvor der havde været kul, fik vi sat et bordtennisbord op, og alle børnene fra Søhus spillede bordtennis i kælderen på Enrum. Det var en skøn tid for os alle.

Når så tankerne går videre, så er det - at være en familie på et alderdomshjem, en livsstil.

Vores familie var aldrig alene. Der var altid mennesker omkring os. Når vi spiste, var der mennesker,

LOKALE FORENINGER

og når vi gik udenfor, var der mennesker. Det at bo på en institution stiller store krav til en familie, men det er ikke sådan, jeg har tænkt eller følt, nok fordi jeg var født ind i det. Mine forældre har nok mærket det mere. De har ikke kunnet gøre noget uden, der var nogen, der bemærkede det. Mor stod standby hele døgnet rundt. Der var ingen fast arbejdstid. Der blev kaldt på hende hele døgnet. Hvis de pårørende ville tale med hende om deres forældre, det være sig formiddag eller aften, så ringede de på til privaten, eller henvendte sig til pigerne, som så kom og kaldte på mor, som tog snakken med de pårørende om deres bekymringer vedrørende deres far eller mor, eller en snak om de ting, de kunne være utilfredse med.

Det var det samme, når en beboer blev dårlig. Så var mor der, når personalet kaldte på hende. Jeg kan huske en episode, hvor en beboer havde fået noget galt i halsen om aftenen, her kom far også ud og fik manden op over sine skuldre og rystede ham, så det, der sad fast, kom ud. Der blev som sagt altid kaldt på mor, når der skete noget. Som familie var vi derfor meget inddraget i driften, og hvad der skete på Hjemmet.

Familie Knudsen spiste i kælderens sammen med personalet. Så der var mange øjne på en. Hvordan man skulle opføre sig, og spise pænt. Ens forældre ville selvfølgelig også have deres børn til at spise ordentligt. Jeg husker, at der blev brugt meget tid på, at jeg ikke måtte have albuerne på bordet, og hvis jeg ikke kunne lære det, kunne jeg få aviser under armene, for at lære ikke at lægge albuerne på bordet. Når vi havde spist, skulle pigerne op og rydde af bordet. Her hjalp min søster og jeg tit. Vi hjalp også med at vaske op. Der fandtes ikke opvaskemaskine, men vi havde det sjovt med de unge piger.

Min far han døde den 1. december 1967, da jeg var 13 år gammel. Han var blevet indlagt Odense Amts

og Bys Sygehus seks dage forinden med en hjerneblødning. Da jeg vågnede om morgenen var pastor Larsen fra Lumby, pastor Erik Knudsen fra Næsby og doktor Ingerslev i privaten. De talte med os, og jeg kan huske, at pastor Knudsen gik med mig udenfor, hvor jeg fortalte jeg ham, at jeg ikke ville tro på Gud mere. Jeg havde bedt fadervor for, at min far skulle blive rask, men nu var han død, så det gav ikke nogen mening for mig at tro på Gud mere. Pastor Knudsen kunne godt forstå mig, men sagde også, at jeg godt kunne vende ryggen til Gud, jeg kunne altid vende tilbage til ham igen, når der var gået noget tid.

Far havde arbejde på kontoret hos Aksel Meyer og Company, men efter nogle år, kom han til Thrige-Titan. Jeg kan huske, at han tit stod ved vinduet på kontoret og vinkede til os, når vi kørte forbi med Stigebussen, når vi skulle i skole. Far ville gerne have sit eget, så i 1964 købte han en tobaksforretning i Odense, Kongensgade 61. Mens han havde tobaksforretningen, købte han sammen med mor en gård i Hasmark på 16 tønder land. Her var tanken, at når mor stoppede som bestyrerinde på Enrum, skulle de bo på gården, men da far døde, måtte mor afvikle både tobaksforretning og gården.

Til Hjemmet var der tilknyttet en havemand. Han slog græsset én gang om ugen, og da jeg blev omkring de 9 år, fik jeg lov til at slå græsset. Det var med en selv-kørende græsslåmaskine, det tog mig 2 timer, men jeg gjorde det gerne, for jeg tjente en gul tokrone.

Købmanden i Søhus, Hans Rasmussen, havde varetur på alderdomshjemmet én gang om ugen, hvor beboerne kunne bestille varer. Det kunne være cigaretter, kaffe, øl og så videre. Da jeg blev ældre, fik jeg den varetur, og gik rundt til alle beboerne, og hørte, om de manglede noget. Når jeg havde gjort det, kørte jeg til købmanden, pakkede varerne og kørte

LOKALE FORENINGER

tilbage og gik rundt til beboerne, som havde bestilt varerne, og fik pengene. Sommetider fik jeg drikkepenge. Det var godt ved siden af, hvad jeg fik af købmanden for at sælge varer.

Der var seks unge piger, som boede fast på Hjemmet. De boede på anden sal, hvor der var 12 kviste, hvoraf de 6 var pigeværelser. Igennem hele min opvækst havde jeg det godt med de unge piger, og sammenholdet med dem blev større jo ældre jeg blev. Når mor var rejst udenbys, var på kursus, eller andet, holdt vi fest.

Jeg havde en god dialog med dem, ikke mindst da jeg blev 15 år og begyndte at komme op til pigerne og deres kærester, som pigerne ofte havde boende på værelserne. Det måtte de ikke, men sådan foregik det. Når jeg i dag tænker tilbage, kan jeg se, at det var en faderskikkelse, jeg søgte, for der var jo kun, når vi ser bort fra beboerne, kvinder og piger på Hjemmet. Far var jo død, så det at komme op og få en mandesnak med pigernes kærester gav mig meget. De fortalte mig, hvad jeg burde gøre og ikke gøre, som havde de været min far. De fortalte mig klart og lige ud, hvad de mente, om de ting jeg lavede, så de var med til at præge mig i en sund retning.

En af de unge piger, Tove, havde en kæreste, der hed Mogens, som gik meget på jagt. Han havde en hytte ved vandet på Nordfyn, hvorfra han dyrkede kravlejagt. Mogens interesserede sig meget for havjagt. Gennem ham fik jeg interessen for at gå på jagt, og det endte ud i, at jeg som 16-årig tog jagtprøve og fik jagttegn. Min mor var i starten ikke helt glad ved, at jeg som 16-årig havde jagtgevær og patroner liggende. Som enlig mor, uden en mand at snakke om det med, var hendes bekymringer vel helt forståelige. Aksel Rasmussen, sognerådsformanden, havde talt med mor og mig og sagt, at når jeg havde fået jagttegnet, måtte jeg komme over på Skovsbo-

gård, og gå på jagt der. På Skovsbogård havde jeg mange gode år, og kan huske, at jeg sammen med Arne Allesø Rasmussen, sønnen på gården, fik en robåd, så vi kunne sejle nede i mosen. Jeg byggede også huse til vildænderne, og fik sat dem op i mosen. Der skulle dog flere ænder til, så jeg købte nogle vildællinger, som jeg havde i fyrkælderens derhjemme. I starten havde jeg dem i den gamle hækasse, den man tidligere havde brugt til at koge maden færdig i, men da ællingerne var 6-8 uger, skulle jeg have dem ud. Det begyndte at lugte i kælderens, og det var jo ikke en gård, men et alderdomshjem. De mandlige beboere syntes, det var hyggeligt. Endelig skete der noget på Hjemmet, som de havde interesse for. Det gav mange gode "snakke" med beboerne, og jeg fik mange gode råd.

Da jeg jo var et år ældre end Hans Henrik, kunne han først få jagttegn et år efter mig. Da han startede på at gå til jagtundervisning på Spurvelundskolen var det Kaj Munkebo fra Stige Ø, der underviste. Jeg gik med til undervisningen, hvor jeg lærte Kaj Munkebo at kende. Han var årsagen til, at jeg begyndte at komme på Stige Ø, hvor han var formand for Sortehusene gennem Odense Strand Jagtforening. Da jeg var 17 år, købte jeg et hus på Stige Ø for 1600 kr. Jeg fik hus nr. 27 og 16 dobbelt ruser til at fange ål i. Jeg købte en båd på en glasfiberfabrik i Lumby-Torp. Det var en 16" jolle, som jeg lavede om. Den brugte jeg til at blusse ål fra. Det var dengang, det var lovligt at blusse ål på Odense Fjord. Min hytte på Stige Ø har jeg fortsat, og nu hvor jeg er gået på efterløn, er jeg begyndt at bruge området mere og mere. Jeg er ved at sætte mit hus i stand og lave havjagtbåden, så den er klar igen."

Fortsættes i næste kirkeblad

*Skrevet af Erik Toft Knudsen i 2017
og formidlet af Annelise Bæk Hansen 2024*

En to tre mange år, der er nye vinger på Lumby Mølle!

Et langt spændende forløb med nye vinger blev afsluttet i efteråret 2023. Møllen er fredet og opført i 1820. Det er et stykke kulturhistorie, som skal behandles med stor respekt. Der kan ikke udføres store opgaver uden samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. Der blev udarbejdet en projektbeskrivelse og ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med arkitekt Povl Edvard Hansen og møllebygger Jørn Nielson fra Løve på Sjælland.

Vingerne er 24 meter lange. Det er ikke lagervare på en trælasthandel. Møllebygger Jørn Nielson havde kendskab til nogle store lærketræer i Jægerspris på Sjælland. Vi fik udvalgt og fældet tre store lærketræer på ca. 40 meter og 1 meter i diameter i 2019. Lærketræerne er ca. 170 år gamle. En ny proces er startet med opskæring, tørring og lagring af træet. Mange ansøgninger til fonde er sendt. Økonomien kom på plads og mange frivillige har udført et stort stykke arbejde. Arrangementerne på møllen med mange besøgende har også støttet arbejdet.

Arbejdet med møllevingerne kræver en god faglig viden og ikke mindst interessen for godt håndværk. I samarbejde med Tømmerfirmaet Finn Jensen Aps. fra Lumby Tårup og møllebygger Jørn Nielson som konsulent gik arbejdet i gang i begyndelsen af 2023. Efter flere års tørring af træet blev det flyttet på blokvogn til Lumby Tårup. Her var der indrettet et værksted. Opstregning, måltagning og arbejdet var i gang. Der blev skåret og høvlet og tilpasset med største nøjagtighed efter stregerne. På et tidspunkt kom spørgsmålet mon det nu passer sammen? Et klart og hurtigt svar fra møllebyggeren, hvis I gør som jeg siger passer

det! Frivillige sørgede for oprydning undervejs. Byggeudvalget holdt møder for at være opdateret. Efter flere måneder med bearbejdning af vingerne skulle alt malerarbejde behandles med linolie-maling. Malerarbejdet blev udført af Malermester Frank Kristensen. Vingerne er malet røde og klapperne er hvide. Der er 84 klapper, disse er malet 5 gange. Frivillige fik nytjæret møllekroppen inden monteringen af vingerne. I forbindelse med dragefestivalen den 14. oktober 2023 blev der holdt indvielse af de nye vinger.

En stor tak til fonde, møllebygger, håndværkere og frivillige for veludført arbejde. Det er med stolthed, vi sammen har været med til at bevare denne kulturarv.

Stig Olsen



LOKALE FORENINGER



© Stig Olsen

Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Arkivet drives af Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening og dækker den gamle Lumby Kommune. (Lumby, Stige, Anderup, Lumby Torp, og Søhus).

Foreningen arrangerer ture for medlemmer til kulturelle aktiviteter samt til virksomheder og institutioner af lokal interesse, medlemsaftner med spændende foredrag med relation til området, sognevandring med diverse fortællinger mm.

Det kræver ikke medlemskab af foreningen at henvende sig på arkivet. Ønsker du medlemskab af Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening kan du henvende dig på mail lumbylokalhistoriske@mail.dk og vi vil efterfølgende kontakte dig. Kontingent er 75 kr. pr. år pr. medlem. Vi kan desuden altid kontaktes på arkivet i åbningstiden eller efter aftale.

Åbningstider

Arkivet holder åbent 2. mandag i måneden kl. 18.00 – 19.00, eller efter aftale (tlf. 29 85 46 19 i åbningstiden og tirsdage kl. 10.00 -11.30). Lukket i skolernes ferier.

Adressen er H.C. Lumbyes Vej 9c, 5270 Odense N eller www.lumby-stige-arkiv.dk

Aktiviteter

Tirsdag den 19. marts kl. 19.00 holder vi generalforsamling i Lumby Sognegård, hvor smed Jørgen Hansen fra Lumby fortæller efter generalforsamlingen.

Onsdag den 29. maj kl. 11.00 besøger vi Miljøcentret Nord på Strandlækkevej

Bestyrelsen



Program for Lumby og Omegns Borgerforening

Forårsrengøring i Lumby

Søndag den 14. april kl. 10.00

Alle, der har tid lyst og mulighed for at bruge en formiddag på at få vores landsby til at se indbydende og forårsklar ud, mødes i skolegården. Vi skal samle affald, vaske bænke og udhængsskabe og lignende. Kl. 12.00 mødes vi igen og følges ad til møllen, hvor vi spiser frokost. Medbring gerne havehandsker.

Fællesspisning i skolens aula

Torsdag den 14. marts kl. 18.00.

MENU: Tortillapandekager med oksekød- og kyllingefylt samt salat. Derefter kaffe og kage.

LOKALE FORENINGER



Tirsdag den 9. april kl. 18.00.

MENU: Farseret mørbrad med ovnstegte kartofler og salat. Derefter kaffe og kage.

Tilmelding til
Ruth tlf. 20 62 22 06,
Inge tlf. 28 25 51 19 eller
Hanne tlf. 40 62 52 05
senest 2 dage før. Man medbringer selv service.
Der betales, når man kommer.

Hyggebanko i skolens aula

Mandag den 4. marts kl. 19.30

Mandag den 8. april kl. 19.30

Hyggebanko og fællesspisning er for medlemmer af Lumby og Omegns Borgerforening. Skolen forbeholder sig ret til at ændre datoerne.

Sankt Hans-aften på Lumby Mølle

Vi starter kl. 18.00 med fællesspisning i Møllehaven. Man medbringer selv madkurven, og har mulighed for at benytte de optændte grill. Båltale kl. 20.00, derefter tændes bålet.

Bestyrelsen består af

Hanne Schultz Sørensen tlf. 40 62 52 05
eller mail hanneschultz1961@gmail.com (formand),
Inge Christoffersen tlf. 28 25 51 19 (sekretær),
Per Hintsesen tlf. 21 79 40 84,
Gaby Jeppesen tlf. 40 16 96 90,
ai Bryld tlf. 60 54 47 19 og
Fritz Hansen tlf. 22 80 06 75 (kasserer).

Vi håber på 2 nye bestyrelsesmedlemmer til generalforsamlingen den 22. februar 2024.

Kontingent er 50 kr. (person) eller 100 kr. (husstand) om året og betales ved bankoverførsel på 1551-11225721, eller kontant til arrangementer.

Hanne Schultz Sørensen
www.lumby.dk



PRAKTISK INFO

Præster

Sognepræst Karen Nedergaard, kbk.

Tlf. 65 95 50 42

kane@km.dk

Fridag: mandag

Sognepræst Mette Louise Gabelgaard

Tlf. 23 29 63 49

mga@km.dk

Fridag: mandag

Sognepræst Annette Jørgensen

Tlf. 29 27 65 91

akt@km.dk

Fridag: mandag

Menighedsråd

Formand Inge-Lise Hansen

Tlf. 65 95 51 31

markvejilh@outlook.dk

Næstformand Anni Jensen

Tlf. 21 30 09 99

annibangj@gmail.com

Hvor henvender jeg mig?

For aftale om dåb og vielse kontakter man kirkekontoret.

For aftale om bisættelse eller begravelse kontakter man kirkekontoret (hverdag) eller én af sognenes præster (weekend).

For spørgsmål om faderskab, navngivning, navneændring og attester henvender man sig til kirkekontoret.

Man er altid velkommen til at kontakte en af præsterne for en personlig samtale.

Kirkekontor

Kordegner Karen van Durme

Skippervej 11B, 5270 Odense N

Tlf. 66 18 70 66

kvd@km.dk

lumby.sogn@km.dk

Mandag-onsdag kl. 9.00 – 13.00

Torsdag kl. 12.00 – 16.00

Ellers efter aftale

Organist James Howard Young

Skippervej 11B, 5270 Odense N

Tlf. 40 59 54 12

jhy@jnote.com

Kirkegårdsleder

Camilla Philipsen

Lumby og Stige Kirkegårde

Kvadrillevej 1, 5270 Odense N

Tlf. 29 24 78 32

lumby.stige@outlook.com

Telefontid kl. 12.00 – 13.00

Værtinde Anita Kaspersen

Tlf. 66 18 75 01

sognehusene@gmail.com

Stige Sognegård

Skippervej 11B, 5270 Odense N

Lumby Sognegård

H.C. Lumbyes Vej 40B, 5270 Odense N

Næste kirkeblad

Næste nummer af kirkebladet uddeles i uge 34.

Materiale kan sendes til kordegner Karen van Durme senest mandag den 10. juni på kvd@km.dk