

# Kirkeblad

Marts - August  
*Lumby og Stige Sogne*



Årgang 51, nr. 1  
2020





## Livsglæde

I skrivende stund begynder dagene at blive længere. Mikael Jernvig, der aften efter aften fortæller os, hvordan vejret bliver, undlader ikke at understrege, at nu er dagen blevet 18 min. længere, nu er den tiltaget med 30 min. o.s.v., og hver gang, han siger det, står han med et smil på læben. Det er en god nyhed. Det tiltagende lys er en god nyhed. At vi er på vej mod foråret, at sommeren venter forude, er dejligt,

det får energien og livsmodet til at vokse. Sådan har jeg det i hvert fald, og jeg tror ikke, jeg er den eneste, der reagerer positivt på de milde-re vinde. Livsglæde har i høj grad noget med vores omgivelser at gøre, for mit vedkommende: noget med naturen omkring mig at gøre. Jeg har det rigtigt godt med at kunne sætte mig op på cyklen og træde afsted gennem Odenses gader, til jeg kommer ud til Odins Bro, hvor-

fra jeg kan skue ud over kanalen og se det til tider fuldstændigt blikstille vand med en and eller en måge på vandspejlet. Endnu bedre er det at komme ned og cykle langs kanalen og mærke roen og den friske luft.

### Naturens skønhed og mangfoldighed viser Skaberens storhed

Det er en gave, at kunne bevæge sig rundt i naturen, fordi den er smuk, den stiller ikke nogen krav, den forventer ikke noget af os, men giver rigtigt meget. Man bliver lille, når man færdes under en klar høj himmel, eller inde mellem høje lyse bøgestammer og får lyst til at sige tak. At sige tak for, at det smukke er til, at der er en eller noget, der har sørget for, at blomster gror og træer springer ud. Og dermed tænker jeg ikke, at der over os sidder en Gud, der har skabt jorden på 6 dage, men jeg tror på en skabende Gud, der gør, at der er noget og ikke ingenting. Jeg tror på, at der er en Gud, der står bag, at vi er til – og Ham skylder vi tak for livet. For det liv og den natur, som jo også kan være forfærdelig barsk og nærmest farlig, som kan sende folk inden døre, fordi det er forbundet med livsfare at blive ude i blæsten eller kulden. Så inden jeg bliver naturromantiker, vil jeg understrege, at det er under gunstige forhold, at glæden ved livet vokser. Det er, når vi kan sende en tak op ad for at kunne lade os fylde af markers og enges dufte, lyde og farver – til andre tider er det andre steder, vi skal hente livsmodet. Eller sagt med andre ord: kil-

den til livsglæde ligger også i andet end smukke omgivelser. Den ligger også og ikke mindre i relationen til andre, i forpligtelsen overfor dit medmenneske.

### Det er dejligt at få – og at give

Vi har alle sammen brug for at lade op, for at tage imod den energi, som noget udefra kommende kan give os – og: vi har brug for, at andre har brug for os. Er der noget, der giver mening og dybde, så er det, når vi kan være noget for andre. Det er en fornøjelse at se, synes jeg, at flere og flere juleaften byder indenfor i deres private hjem eller i et lokale, de har fået stillet til rådighed, for at være med til at give andre en dejlig aften. En aften der for langt de fleste værter bliver mindst lige så dejlig, fordi de ser, hvor glade de indbudte bliver. John Stuart Mill (engelsk filosof 1806-1873) har en gang sagt: "Lykkelige er kun de, som har deres sind indstillet på et andet mål end egen lykke". Jesus har flere steder sagt noget, der ligner, og han levede selv efter sine ord. I Lukasevangeliet kapitel 17, 33 siger Han endda: "Den, der søger at redde sit liv, skal miste det, men den, der mister det, skal vinde det". Det er stærke ord, og heldigvis koster det at hjælpe som regel mindre end selve livet, men grundtanken er, at det er ved at give, at vi får – og det, tror jeg, er fuldstændig rigtigt. Jeg tror, den største glæde i livet findes i selvfor-glemmelsen, i at være til for andre.

Annette Jørgensen



Under krigen 1940-1945 boede jeg trygt sammen med mine forældre – Dagmar og Frantz Rasmussen – og lillesøster Ellen i "Skrædderhuset" på (nuværende) H.C. Lumbyes Vej 26 i Lumby.

Jeg var godt 9 år, da krigen brød ud, og jeg husker tydeligt alt, hvad der skete i mit hjem den 9. april 1940 – husker, hvordan jeg græd og græd, da genboens dreng tidligt om morgenen kom sturtende ind i køkkenet, og råbte, at nu var der krig. Mor forsøgte at trøste mig, men både hun og far var også selv bange og skræmte.

Som denne dag har brændt sig fast i min erindring, således husker jeg også tydeligt fredag aften den 4. maj og lørdag den 5. maj, da freden kom. Selvfølgelig husker jeg også meget imellem disse to begivenheder, og her vil jeg fortælle lidt af det, jeg husker fra den sidste del af krigen og op til befrielsen.

I mit hjem blev der ikke talt meget om de politiske begivenheder – i hvert fald ikke inde i stuerne – måske foregik der lidt mere ude på skrædderværkstedet, hvor der altid var mange unge mennesker. Engang sidst på krigen forsvandt én af svennene, og der blev bare sagt, at han

var "gået under jorden". Jeg syntes, det var noget underligt noget, og tænkte meget på, hvordan man "gik under jorden"? Boede disse folk i gange nede under jorden ligesom muldvarpe? Hvordan fik de mad, lys og luft? Da jeg senere spurgte far, var svaret blot: "Det taler vi ikke mere om". Først senere blev jeg klar over sagens rette sammenhæng, men dette er et bevis på, hvor uvidende jeg på dette tidspunkt var om, hvad der skete rundt om os.

Her i Lumby levede vi – i forhold til andre steder – uden de helt store uroligheder, men til gengæld blev vi stærkt berørt af bygningen af flyvepladsen i Beldringe. Alle var dybt berørte, da de mange familier på flyvepladsens område måtte forlade deres hjem. Samtidig kom der folk langvejs fra, som gerne ville tjene lidt hurtige penge, enten ved at arbejde på selve flyvepladsen, eller ved at køre grus fra grusgravene i Lumby til flyvepladsen. Andre igen tjente lidt ved at huse disse fremmede og deres heste. Der blev kørt dag og nat, så vejene i Lumby var en overgang næsten ufremkommelige – overalt var der grus og pløre. Da var Lumby intet smukt syn.

I sommeren 1944 kom krigen igen lidt nærmere, for da rykkede tyske soldater ind i en del af Lumby Skole samt i Lumby Forsamlingshus, som var nabo til mit hjem. Om det rygtedes, at tyskerne ville komme til Lumby, aner jeg ikke, men kort for-

inden havde min far sammen med de unge fra værkstedet sørget for at fjerne flagstangen foran forsamlingshuset. Den blev gemt i fars nederste have, og de forhindrede på den måde tyskerne i at flage med hagekorsflag i Lumby.

Vi mærkede ellers ikke meget til, at tyskerne blev vores naboer. De opførte sig stille og roligt, og hen på efteråret forsvandt de igen lige så pludseligt, som de var kommet. En ting var min far dog ikke glad for, og det var, når de tyske officerer kom ind i værkstedet for at få rensset og presset deres uniformer. Far gjorde det – turde vel ikke andet – men når bukserne blev presset, fik de nogle ekstra slag med børsten på buksebagen. – Det var hans måde at gøre det på.

En dag skulle jeg plukke blommer fra et træ, der stod helt over i hækken ind til forsamlingshuset. Da jeg sad oppe i træet, kunne jeg se ind i "den lille sal". Her var lagt madrasser ud på gulvet, og på en af dem sad en ung tysk soldat og skrev et brev. Han var vel en 16-17 år – kun få år ældre end jeg – og jeg fik ondt af ham. Han var tvunget til at være væk fra sine kære, som han nu sad og skrev til – han vidste ikke engang, om de var i live mere? Han tænkte jeg meget på i tiden derefter.

Om morgenen den 20. september kørte tyskerne ud ad Slettensvej (dåværende Slettens Landevej) i deres



soldaterbiler. Kort efter udbrød der brand i Aage Grandts gamle strå-tækte gård, som lå ud til landevejen (der hvor Stensgård ligger) (i dag Styrbæks). Den nedbrændte til grunden, og det blev fortalt, at ilden opstod, fordi en tysker havde smidt et cigaretskod fra sig.

Om aftenen stod jeg sammen med andre ved brandtomten, da tyskerne vendte hjem, og de kiggede noget på den nedbrændte gård. Nogle unge mennesker kastede i kådhed en svamp fra vejgrøften efter tyskerne. Det skulle de aldrig have gjort, for de i forvejen nervøse tyske soldater gik helt amok. De unge forsøgte at løbe væk, men tyskerne forfulgte dem, fangede dem, og tog dem med sig, men det er en helt anden

historie. – Jeg cyklede hjemad, men var ikke glad for at køre forbi nogle tyske soldater, som stod ved deres vogn med de skarpladte geværer pegende lige ud mod de forbipasserende. Da var jeg virkelig bange.

En anden gang, jeg blev konfronteret med en bevæbnede tysker, var en dag, jeg kom fra skole. Da lå en tysker med gevær i grøften lige udenfor mit hjem, og på vejen stod flere tyskere med skydevåben og standsede folk for at se deres legitimationskort. Jeg husker endnu den gamle hjulmand Hansen, han stod og rystede og bævende, for han havde glemt sit kort. Først da det blev fremskaffet, fik den gamle mand lov til at gå videre. Jeg blev ikke standset, men hvis det var sket, kunne

jeg på tysk have forklaret dem min alder – den remse havde jeg lært udenad – og om halsen bar jeg altid en kæde med en plade, hvorpå mit navn, alder og adresse stod. Sådan et "smykke" havde mine forældre fået lavet til begge os piger. – Senere fik vi at vide, at der var blevet nedkastet våben på Nordfyn, så det var derfor, at alle var blevet undersøgt.

I slutningen af krigen skete det meget ofte, at radioen afbrød sin udsendelse hen på aftenen, og ca. ½ time senere kunne vi høre de engelske flyvemaskiner flyve hen over Fyn på vej mod Tyskland. – Denne lyd var uhyggelig, og hvis vi gik udenfor kunne vi se strålebundter fra tyskernes lyskastere, der var placeret såvel på flyvepladsområdet som i Nisted. De forsøgte ved lyskeglen at indfange de engelske flyvere, men heldigvis faldt ingen flyvere ned her.

Da vi nåede foråret 1945, anede mange, at det snart ville være forbi med krigen. Og dog...! Den 17. april 1945 – en pragtfuld forårsdag – blev Husmandsskolen bombet af 6 engelske Mosquito-fly. Den dag gjorde min mor og moster hovedrent i stuerne. Jeg var lige kommet hjem fra skole og sad og spiste i køkkenet, da det pludselig rystede og klirrede i alle vinduer. Først tænkte jeg: "Det var da pokkers, som mor og moster gør rent" – men så gentog det hele sig, og da blev vi alle klar over, at der skete noget alvorligt. Nysgerrige, som vi var, for vi ud

på H.C. Lumbyes Vej. Her stod Aksel Niensens kone Inger med sin datter i barnevognen. Pludselig så vi en meget lavtgående flyvemaskine dreje rundt mellem Bladstrupvej og byen. Det kan nok være, vi kom ind igen i en fart. Inger fulgte med, og barnevognen kom helt ind i køkkenet. – Jeg kan ikke huske, om der kom endnu et drøn, men da alt igen var stille, blev vi atter nysgerrige. Far, nogle fra værkstedet og jeg cyklede ud ad Slettensvej. Da vi nåede Rullekrogården kunne vi se røgen vælte op i sydlig retning, det så ud til at være langt væk, så vi opgav at køre videre, og godt for det. Siden talte vi om, hvad der dog fik os til at styrte af sted på denne måde.

Jeg var på dette tidspunkt kommet i Otterup Realskole og cyklede derhen hver dag. Far havde på en eller anden måde fået fat i "ny" cykel til mig. Den havde rigtige dæk med luft, men... for der var et men, jeg måtte altså kun bruge den engang imellem, og nu måtte jeg ikke køre mere på den, før der blev fred. I stedet kørte jeg på en cykel med faste gummiringe. Den var tung og ikke særlig støddæmpende, filmed frembragte den en lyd, som fik alle til at råbe efter mig. Jeg var led og ked af det monstrum, og så med længsel frem til freden. – Så endelig skete der noget. På skolen dukkede en duplikeret sang op, "Danmarks Frihedssang". Hvor den kom fra, og hvem der kunne melodien, aner jeg ikke, men vi sang den gang på gang, og



lærerne tyssede på os, men vi blev ved. Sidste linje i versene lød således:

**"Gå til modstand,  
alle danske,  
alle mand som en,  
og gør Danmark frit".**

Hør evt. sangen her: <https://www.youtube.com/watch?v=faNjnJAWl34>

Den første maj 1945 fyldte min søster 9 år, og samme dag svirrede det med rygter om, at freden var kommet. Selv om de nyanskaffede flagstænger og flag hos såvel mine forældre, som hos farbror Villy, først skulle tages i brug på fredsdagen, så kom flagene dog op på denne første maj. Også gamle Hans Hansen, som boede bag mit hjem, flagede. Men hen på dagen fik han besøg af "nogle mænd", som spurgte, hvorfor han flagede? Dertil svarede Hans: "Jeg flager for skrædderens "lille Elle", og det gør de andre også". Så blev der ikke mere ud af den sag.

Freden syntes at komme nærmere og nærmere dag for dag, og så



endelig skete det. Om aftenen den 4. maj var min far i værkstedet, og som sædvanlig hørte han "engelsk presse" kl. 20.30. Vi andre sad i køkkenet, da far pludselig kom sturtende ind og råbte: Der er fred – der er fred – kom og hør!". Vi sprang op, og snart hørte vi alle gennem den skrattende radio en meget bevæget speaker gentage fredsbudskabet: "General Montgomery har i aften meddelt, at de tyske tropper i Danmark, Nordvest-tyskland og Holland har overgivet sig".

Vi forstod det næsten ikke, men vi var glade. Da vi havde sundet os lidt, blev vi sendt hen efter min farbror Villy, som boede i snedkeriet på H.C. Lumbyes Vej 18 – På vejen derhen traf vi fru Anna Ravn, som stod udenfor sit hjem H.C. Lumbyes Vej 11. Vi talte lidt sammen, og pludselig hørte vi sang i det fjerne. Det var folk i Odense, der allerede var kommet ud på gaderne og nu sang så højt, at det kunne høres helt til Lumby. Ubeskriveligt.

Alt var anderledes fra det ene øjeblik til det andet. Der kom biler alle steder fra. De var uden nummerplader og så højst besynderlige ud, men de kunne køre, og parkerede alle foran den gamle skole, og mændene samledes i det daværende kommune-kontor (nu Lokalhistorisk Arkiv) hos daværende kommunesekretær Gustav Faurschou. – Far sagde, at det var egnens frihedskæmpere, men det forstod jeg vist ikke helt. – Den aften kom der ingen skodder for vinduerne for at skjule lyset i stuer-

ne. Jeg husker intet om, at vi satte levende lys i vinduerne denne aften.

Næste dag var intet, som det plejede at være, men i skole skulle jeg, og jeg kørte på den "nye" cykel. – Da jeg skulle af sted, stod der ude på vejen en mand med gevær, hjelm og armbind. Jeg husker, at jeg forhørte mig om, om det var en, jeg skulle være bange for? Det var det aldeles ikke, det var en frihedskæmper i fuld udrustning, men sådan en havde jeg aldrig set før. Det fik jeg imidlertid lejlighed til resten af dagen og i tiden derefter. – I skolen talte skolebestyrer Jensen til os om freden, og efter en sang blev vi sendt hjem.

Dagen igennem stod folk i små klynger og snakkede, og vi blev vidne til, at frihedskæmperne hentede folk fra byen, som de ikke mente, havde opført sig korrekt i krigsårene.

Om eftermiddagen kørte jeg sammen med nogle venner over til flyvepladsen for at se, om bommene ved Tåruplund var væk. Det var de naturligvis ikke, og det varede meget længe inden det skete. På denne tur hørte vi, at der blev skudt inde i Odense, og det kunne vi da slet ikke forstå, nu

da freden var kommet. Det var stadig tyske soldater, der stod vagt ved bommen de første dage, indtil englænderne rykkede ind på Tåruplund, som var hovedkvarter. Tyskerne ville gerne snakke med os, og jeg fik endda en ældre tysk soldat til at skrive i min autografbog. Denne bog har jeg endnu, og jeg kan se, at foruden sit navn og adresse i Wien har han skrevet "Guds fred". Også en engelsk soldat har skrevet i bogen, og han skrev et fint vers.

Der blev holdt mange fester lige efter befrielsen. Jeg husker en, der blev holdt i forsamlingshuset. Der var fællesspisning, hvori de engelske soldater deltog. Een af dem satte sig til klaveret og spillede meget smukt for os. Der var bal bagefter, og englænderne var meget omsværmede, men de var jo også nogle flotte fyre i deres fine uniformer med skråbaretterne – helt anderledes end tyskerne lidt stive uniformer og kasketter. Sommeren 1945 husker jeg kun som en dejlig tid, hvor alt tegnede lyst og lykkeligt for os.

*Formidlet af Annelise Bæk Hansen,  
Lumby Sogns Lokalhistoriske Arkiv  
lumby-stige-arkiv.dk*

#### BILLEDER

1. I haven ved villa "Solbakke" i 1944. Ellen til venstre, Tove til højre, sammen med Thorkil Nielsen, ejer af Patriciervillaen "Solbakke", H.C. Lumbyes Vej 13, som brydes ned i 1976, for at give plads til købmandsforretningen. Villaen var opført i 1911.
2. H.C. Lumbyes Vej 26. Skrædderforretning 1931-1979.
3. Bommen over Bladstrupvej 1944-1945. Bommen var anbragt på Bladstrupvej lige efter Lumby-Tårups Vejs udmundning. Til venstre en engelsk soldat sammen med to tyske soldater (efter 4. maj 1945). Til venstre ligger "Taaruplund", hvor tyskerne havde kontorer m.m. Bommen kom først væk længe efter krigens afslutning.

### Minikonfirmandundervisning for Lumby og Søhuskolen



Sogne gælder tilbuddet områdets skoler på 4. klasses trin. Børn fra Stige Skole og Stige Friskole har afsluttet deres forløb den 6. februar og nu er turen nået til børn fra Lumby Skole og fra Søhuskolen. De inviteres til at komme den 27. februar og den 12. og 26. marts 2020. Undervisningen foregår i Lumby Sognegård, og torsdag den 26. marts slutter vi af med en før-påske-gudstjeneste kl. 17.00, hvor minikonfirmanderne medvirker. Minikonfirmander får en invitation på Aula, og de praktiske oplysninger vil være at finde på kirkens hjemmeside.

Minikonfirmandundervisningen er folkekirkens tilbud for børn på 3. – 5. klasses trin, et forløb, hvor man lærer kirken at kende og omdrejningspunktet er dåb. I Lumby og Stige

Annette Jørgensen

### Fortælleeftermiddag om Sydslesvig med Dennis Dingfeld

Onsdag den 18. marts kl. 14.00 -16.00 Lumby Sognegård



Christian 10 rider over den gamle grænse ved Frederikshøj 10. juli 1920. Alfred V. Jensen 1920, Sønderborg Slot.  
Kilde: Museum Sønderjylland

Som dronningen nævnte i sin nytårsstale, fejrer vi i år 100-års jubilæum for Danmarks Genforening. Men hvordan ser det ud nu til dags på den anden side af "æ græns"? Denne eftermiddag vil organisten fortælle lidt om, hvordan det er at vokse op og leve blandt et mindretal. Sange, som belyser emnet, findes der også mange skønne af, og dem får vi lov til at synge også.

Vel mødt!

Dennis Dingfeld



### 'UNGE ASTRID'

Da Astrid Lindgren var meget ung, skete der noget, som påvirkede hende dybt - en kombination af et mirakel og et uheld, der kom til at forme hendes liv. Det var en hændelse, som gjorde hende til en af de mest nyskabende kvinder i vores tid og til den historiefortæller, hele verden senere skulle elske. Filmen er en fri fortolkning af dengang den unge kvinde, trods tidens forventninger og religiøse påbud, bestemte sig for at bryde med samfundets normer og følge sit hjerte.

Også i foråret inviterer vi til filmforevisninger, hvor vi sammen ser en film og efterfølgende samtaler om den. Denne gang foregår vores filmeftersmiddag i Lumby Sognegård, hvor vi tager vores fine, nye projektor i brug. Tilmelding er ikke nødvendig. Der kan bestilles kirkebil på tlf. 66 12 27 12 (oplys kontonummer 3971).

Aktivitetsudvalget og præsterne

Denne smukke kærlighedshistorie berører også kirkens rolle, og her kan man spørge: Er kristendommen et forsvar for Gud eller for mennesket? Kan den forsvare Gud, uden samtidig at forsvare mennesket? Hvis den gør det, hvad sker der så med den? Bliver den autoritær, selvtilstrækkelig, eller livsfjern?

Disse og andre spørgsmål kan vi blive lidt klogere på over en kop kaffe eller te og lidt brød. Alle er velkomne.

UNGE ASTRID varer 118 min. og er et svensk / dansk drama fra 2018.



### Før-påske-gudstjeneste for børn

Torsdag den 26. marts kl. 17.00 i Lumby Kirke



Torsdag den 26. marts kl. 17.00 inviteres alle børn i Lumby-Stige og deres forældre, og også gerne bedsteforældre, til en børnegudstjeneste, der handler om påsken. Minikonfirmanderne medvirker ved gudstjenesten, og vi vil høre om påskens forskellige dage. Måske slutter vi af med at gå ud og finde påskeæg rundt omkring kirken.

Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Lumby Sognegård. Spisningen er gratis, men der bliver samlet ind til sognenes menighedspleje. Af hensyn til maden vil vi gerne have tilmelding til spisningen senest fredag den 20. marts til kordegn Karen van Durme, tlf: 66 18 70 66, eller kvd@km.dk

Annette Jørgensen

## Forårskoncert med PopSalmer Trio

Tirsdag den 28. april kl. 19.00 i Lumby Kirke



Så er foråret på vej igen og denne gang er koncerten lagt i hænderne på et frisk ungt trio, der ny-interpreterer vores smukke salmer. Det er altid sjovt og fornyende at høre de kendte salmer blive sunget på en lidt anderledes måde. Som de selv skriver:

"Siden 2013 har den fynske komponist, korleder og sanger Janne Wind fornyet vores kendte og elskede sang- og salmetradition ved at lave nye

melodier i mere nutidigt tonesprog til tekster af blandt andet Ingemann og Grundtvig. Projektet PopSalmer vækker opsigt og både skeptisk forargelse og stor begejstring. Må man pille ved de gamle traditioner? Eller er det netop sådanne tiltag, der binder bro mellem tradition og fremtidens fællessang? Ved koncerten i Lumby Kirke får I mulighed for at høre de nye swingende og pop-inspirerede melodier fremført af vokal trio med Anitta Soliz, (sopran), Janne Wind (alt og klaver), og Thomas Nikolajsen (tenor og saxofon) og selv danne jer en mening om konceptet."

Kom frisk og glad!

*Dennis Dingfeld*

## Bespis mig med dit Himmel-brød

Torsdag den 9. april kl. 17.00 i Lumby Kirke

### Skærtorsdagsgudstjeneste og påskemåltid



Skærtorsdag aften fejrer vi indstiftelsen af nadvermåltidet. Den sidste aften i Jesu liv samler han sine disciple til påskemåltid. Ved måltidet brækker Jesus brødet i mindre stykker og giver disciplene hver en del at spise. Ligesom han tager en kande med vin og giver dem hver et bæger at drikke. Jesus befaler sine disciple at gentage måltidet fremover, når de samles for at ihukomme Jesu død og opstandelse.

Lige siden har vi i kirken gjort, som Jesus sagde. Vi har gentaget måltidet med brød og vin. Denne aften samles vi i Lumby Kirke til gudstjeneste og nadver. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Lumby Sognegård. Alle er meget velkomne. Det koster 100 kr. pr. person for mad og drikkevarer. Af hensyn til indkøb gerne tilmelding til kirkekontoret på [kvd@km.dk](mailto:kvd@km.dk) eller tlf. 66 18 79 66.

*Menighedsrådet og  
Karen Nedergaard*

## Englevinger på vor grav

Mandag den 13. april kl. 11.00 i Lumby Kirke

### Salmesangs-gudstjeneste 2. påskedag

Vi skal høre om Maria Magdalena, der møder den opstandne Jesus Kristus. I år er 2. påskedags gudstjeneste med særligt mange salmer. Vi har så mange smukke og gode påskesalmer, at der ikke altid er plads til så mange af dem, som man egentlig gerne ville synge her i kirkens høj-



tid. På 2. påskedag vil vi sammen i sang lovprise og takke Gud for Kristi opstandelse til håb og tro for os.

Så kom og syng med på velkendte og måske lidt mere ukendte påskesalmer.

Alle kan være med.

*Dennis Dingfeld og  
Karen Nedergaard*

## Forårsfest for Lumby og Stige Sognes ældre

Fredag den 17. april kl. 14.00-16.30 i Lumby Sognegård



Menighedsrådet indbyder Lumby og Stige Sognes ældre til forårsfest. Der serveres kaffebord til 50 kr. pr. person.

Under overskriften "Ørehængere fra dengang farfar var ung", vil Bodil og Hans Rytter og deres sangerinder underholde os med musik af Sven Gyldmark, Kai Normann Andersen og Evert Taube, samt populære ørehængere fra gamle danske film.

Forhåbentlig vil gartnerne igen i år donere blomster til uddeling ved festen.

Tilmelding senest mandag den 14. april til kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66 eller på [lumby.sogn@km.dk](mailto:lumby.sogn@km.dk)

Der er mulighed for at blive hentet ved sin bopæl af en fra menighedsrådet, hvis anden transportmulighed er udelukket. Aftal det venligst ved tilmeldingen.

*Med venlig hilsen,  
Aktivitetsudvalget*



## Kom og vær med til festlig indvielse af den nye Præsteskov!

Tirsdag den 26. maj kl. 19.00 i Lumby Præsteskov



Vi går sammen en tur rundt i skoven og kigger på den nyanlagte sø og udsigtshøj. Vi slutter af ved det overdækkede samlingssted, hvor vi byder på lidt til ganen.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage denne sommeraften og

være med til at indvie Lumby Præsteskov. Følg skiltning og flag på Strandløkkevej til parkeringsplads (se vejvisning på Google i artiklen om Lumby Præsteskov).

Venlig hilsen,  
Lumby og Stige Menighedsråd

## Oplev 500-år gammel musik med Midtfyns Consort

Torsdag den 28. maj kl. 19.00 i Lumby Kirke



Igen i år lægger Lumby Kirke hus til en festlig majkoncert med blokfløjte-

ensemblet Midtfyns Consort under ledelse af dirigent Michael Moser Thomsen.

Efter koncerten er alle inviteret til et lille glas og lidt godt til ganen i Lumby Sognegård.

Karen van Durme

## Pinse på Lumby Mølle

Anden pinsedag den 1. juni kl. 10.30 på Lumby Mølle



Igen i år holder vi udendørs pinsegudstjeneste på Lumby Mølle, mandag den 1. juni kl. 10.30. Gudstjenesten er et samarbejde mellem sognene i det nordlige Odense, hvor præsterne fra Næsby, Næsby-

hoved-Brobj, Allesø, Lumby og Stige medvirker.

Vi håber, at vejret er med os, men Sjøv og Fritids telt stilles op, så man kan sidde i læ i tilfælde af regn. Efter gudstjenesten spiser vi vores medbragte mad i Møllens have. Vi giver øl, sodavand og kaffe. Der kan bestilles kirkebil til gudstjenesten.

Vel mødt og husk madkurven!  
Lumby og Stige Menighedsråd

## Pensionistudflugt til Roskilde og omegn

Mandag den 8. juni kl. 9.00 ved Æbleparken



Turen går i år til Sjælland, nærmere bestemt til Roskilde og omegn.

Vi starter som sædvanlig fra Æbleparken kl. 9.00 og kører direkte til Skjolde-næsholm Sporvejsmuseum, som er et af de fem førende af sin art i verden.

Efter at have set museet er der spisning på Hotel Comwell i Roskilde. På hotellet ønsker man, at drikkevarer betales med dankort, hvis det er muligt. De modtager selvfølgelig også kontanter.

Turen går nu videre til Roskilde Domkirke, hvor 40 danske konger og dronninger er begravet. Efter besøget i domkirken, kører vi til Sørup Herregård, hvor vi skal drikke kaffe, og derefter begiver vi os hjemad. Vi er tilbage i Æbleparken senest kl. 19.30.

Formiddagskaffe og brød må medbringes i bussen.

Turen koster 250 kr. Billetter kan købes efter gudstjenesterne i Lumby og Stige Kirker søndag den 24. maj og på kirkekantoret den 25. og 26. maj.

Igen i år vil der være opsamling efter nedenstående plan, så vi kan køre samlet fra Æbleparken kl. 9.00. Ved tilmelding bedes man oplyse, hvor man ønsker at stå på bussen. **(Se side 16).**

Med venlig hilsen, Aktivitetsudvalget





### Lumbybussen

Lobovænget kl. 8.15  
Lumby-Tårup-Vej kl. 8.20  
Brittavvej kl. 8.25  
Harlekinvej kl. 8.30  
Lumby Børnehave kl. 8.35  
Æbleparken kl. 8.45

### Stigebussen

Stige Kirke kl. 8.15  
Stigehaven kl. 8.20  
Stigevej v. pensionistboliger kl. 8.25  
Haugevænget kl. 8.30  
Hedelundparken v. butikscenter kl. 8.35  
Æbleparken kl. 8.45

### Søhusbussen

Klostergården kl. 8.15  
Postkassen Munkemaen v. Bispeengen kl. 8.20  
Enggårdsvej v. postkassen kl. 8.25  
Æbleparken kl. 8.35

## Aftengudstjeneste

Søndag den 19. juli kl. 19.00 i Lumby Kirke



Traditionen tro samles vi til en stemningsfuld aftengudstjeneste midt i sommertiden. Gudstjenesten giver rum til refleksion og eftertanke, musik og stilhed. Efter gudstjenesten bydes der på et lille glas og en forfriskning.

Vel mødt til gudstjeneste og en hyggelig snak i kirken. Der kan bestilles kirkebil.

Præsterne

### Kage til konfirmander

Interview med Anni Jensen



"Ved valget i 2004 blev jeg opfordret til at stille op for Stige Menighedsråd, og det lød spændende," siger Anni. "Jeg talte med den gamle formand og fik lidt at vide om, hvad arbejdet i menighedsrådet indeholder. Jeg undersøgte også selv sagen og fandt ud af, at det kirkelige liv ikke kun handlede om bordbøn og fadervor, men at der var meget diakoni involveret. Det at kunne gøre noget for andre, gerne sammen med nogle ligesindede, det tiltalte mig meget. Og så var jeg så heldig, at blive valgt ind."

De første år var jeg sekretær for Stige Menighedsråd og medlem af præstegårds- og sognehusudvalget. Man kunne helt frit vælge, hvilke udvalg man havde lyst til at deltage i, og sådan er det stadigvæk i dag. Jo flere møder jeg deltog i, jo flere ting jeg fik indblik i og indflydelse på, og menighedsrådsarbejdet viste sig at være et rigtig spændende job."

Jeg spørger, om hun har nogle hjerteresager og hun svarer med det samme: "Allerede den gang slog det mig: Hvorfor er der 2 menighedsråd, når Lumby og Stige deler præster, kontor og regnskab? Præsterne skulle hver gang deltage i 2 møder og brugte meget tid på det. Sammen med den daværende formand Torben Hedelund og næstformand

Da jeg banker på hos Anni Jensen, næstformand i Lumby og Stige Sognes Menighedsråd, er hun i fuld gang med at røre ingredienser sammen til en stor kage. "Den er til konfirmanderne," fortæller hun; "Jeg kan godt lide at bage og prøve nye opskrifter, men jeg spiser ikke så meget kage selv, så det er dejligt at bage for andre, som til konfirmanderne i dag."

Jeg er på besøg for at høre, hvorfor Anni i sin tid sagde ja til at blive medlem af menighedsrådet og hvad hun har været med til at ændre for sognene.

Børge Kirkegaard begyndte vi på den udvikling, som førte til et fælles menighedsråd for Stige og Lumby i 2011. Det var en langsom og grundig proces, med mange overvejelser, fordi begge menighedsråd skulle have deres aftryk, men det lykkedes ud over al forventning. Det var en stor bedrift."

En anden sag, som Anni brænder for er den nye sognegård i Stige. "Det nuværende sognehus ligger langt fra kirken, og det har længe været et ønske, at få en sognegård tættere på kirken. Nu kan man ikke bare købe en grund og bygge noget, sådan uden videre, når det handler om kirken. Der skal tages mange hensyn og følges en udførlig procedure, men nu er en ny sognegård på vej! Jeg er så heldig at være med i byggeudvalget og kan følge tæt med i, hvordan et projekt vi har drømt om og arbejdet på så længe, snart bliver til virkelighed" (se mere under Sogneyt).

Når man sidder i et menighedsråd, kan man ikke komme udenom økonomi. Anni har altid interesseret sig for tal og har derfor, helt naturligt, været med til at lægge budget og følge op på regnskab. "Vi er 14 valgte medlemmer, samt suppleanter, og alle kan bidrage med noget. For mig betyder det, at jeg kan bruge min interesse for regnskab til gavn for kirken. Efter sidste valg i 2016 kom der yderligere en dimension til, da jeg blev valgt som medlem af Provstiud-

valget. Provstiudvalget er ansvarligt for de økonomiske rammer og for bygningerne i de 21 sogne i Hjallesø Provsti. Vi holder møde en gang om måneden og får tilsendt en del læsestof, så vi er velforberedte til møderne. Det giver indblik i andre sognes fremgangsmåde, f.eks. hvordan man kan bygge nyt på kirkegårdens jord, eller indrette en konfirmandstue, og giver gode ideer til, hvordan man kan løse opgaver her hos os. Jeg er ydmyg over for at have fået denne chance og virkelig glad for de spændende oplevelser, det har givet mig."

Nu er kagen kommet i ovnen og jeg spørger, hvordan kan det være, at næstformanden i menighedsrådet står og bager kage for konfirmander? Det lyder måske ikke umiddelbart som en opgave for menighedsrådet, men Anni fortæller, at netop denne, mere synlige og konkrete opgave, giver meget god mening. "Konfirmandundervisningen hos os er organiseret som tema- eller projektdage, hvor der ikke kun er brug for præsten, men også for en del frivillige. Udover at bage, får man lov til at være sammen med konfirmanderne og spise sammen med dem. Man er træt i hovedet og benene, men man er glad og kan tænke tilbage på en god dag. Børnene værdsætter maden og kagerne, og de frivillige fra menighedsrådet har mulighed for at yde en meget konkret indsats. Det giver også sammenhold mellem os, og vi lærer hinanden at kende på en ny måde.



Kontaktperson og næstformand til møde

Udover at komme i kirke, hvilket er en stor glæde, er det sammenholdet i menighedsrådet, der giver mest," siger Anni med eftertryk. "På menighedsrådsmøderne løser vi pligt opgaver, men vi ses også udenfor menighedsrådet og har det godt sammen. Vi gør noget for menigheden først, men får i processen også en bonus til os selv, sammen med præsterne, de ansatte og de andre i menighedsrådet. Det giver lys i hverdagen og man er glad, når man skal af sted og mødes."

I 2020 er der menighedsrådsvalg, og Anni håber meget at få lov til at fortsætte efter valget. "Vi har fundet en meget god arbejdsform, hvor en stor del af opgaverne bliver løst i udvalgene, som f.eks. aktivitetsudvalg, bilagsudvalg eller sognegårdsudvalg. Man vælger frit, hvilke udvalg man vil engagere sig i, alt efter temperament eller kompetencer. Det gælder

også suppleanterne, i øvrigt også noget jeg har arbejdet for. Ved at være med i udvalgene og til menighedsrådsmøderne, kan suppleanterne få indblik i og erfaring med opgaverne, uden det formelle ansvar. Den dag der er brug for dem, kan de uden problemer komme ind i menighedsrådet. Man skal ikke være bange for at starte i menighedsrådet, enten som medlem eller suppleant: Vi er mange med stor erfaring, så der er god tid til at lære og prøve sig frem!"

Efter denne opfordring til kommende medlemmer, er det tid til at sige farvel og tak til Anni for en god snak om det at være medlem i Lumby og Stige Sognes Menighedsråd. Kagen, denne gang en squashkage, skal ud af ovnen og stilles til afkøling, inden der skal glasur på. Til glæde for konfirmanderne i morgen.

Karen van Durme





På opfordring af biskop Tine Lindhart har præsterne og menighedsrådet besluttet, at der ved gudstjenester med nadver tilbydes både altervin og druesaft.

Biskopperne har valgt at lade præster og menighedsråd beslutte, om der anvendes nadvervin med eller uden alkohol, eller om der anvendes druesaft og/eller altervin.

For at tilgodese alle i vores sogne tilbyder Stige og Lumby Kirke nu både druesaft og altervin ved nadverbordet.

Cand.theol. og ph.d. Birgitte Graa-

kjær Hjort, Center- og afdelingsleder på Pastorseminariet i Aarhus og brevkasseredaktør i Kristeligt Dagblad, siger: " For mig er det afgørende, at Jesus ikke tillagde selve alkoholen betydning. Det var ikke alkoholen, han udlagde teologisk. Det var derimod druen og vint træets frugt, han tolkede teologisk. Jeg mener derfor ikke, at nadveren står og falder med, om der er alkohol i vinen eller ej, eller om der anvendes druesaft. En nadver med alkoholfri vin eller druesaft er fuldgældig."

*På menighedsrådets vegne,  
Lisbeth Høg Madsen*



Når dette blad udkommer, mangler vi kun 2 arrangementer i årets konfirmandforberedelse – nemlig konfirmandudflugt tirsdag den 10. marts og pilgrimsvandring søndag den 19. april fra Stige Kirke. Her er alle forældre og søskende også meget velkomne til at deltage i gudstjeneste, vandring i Stige og i Søhus og afslutning med pølsevogn foran kirken.

Fra kirkens og præsternes side vil vi derfor gerne, sådan lidt på forhånd, ønske alle konfirmander og deres familie en rigtig god konfirmationsdag, med stor tak for den tid, vi har haft sammen. Det har været en

glæde og en fornøjelse at møde jer og lære jer lidt at kende. Vi har nydt samværet med jer, gode oplevelser, samtaler og hygge om bordets glæder. Tak for jeres engagement og medleven i forberedelsen til konfirmationen. Her følger navnene på årets konfirmander 2020 i Lumby og Stige Kirke.

*Mange hilsner fra*

*præsterne  
Karen og Mette,*

*– samt alle de frivillige hjælpere fra  
menighedsrådet og kirkens ansatte*

# KONFIRMATION 2020

## Stige Kirke – Søhuskolen

Søndag den 3. maj kl. 9.30

Andy Nielsen  
Caroline Lykke Jensen  
Laurits Heden Monrad  
Mads Borup Lehrmann  
Mathilde Falk Andersen  
Sofie Stripp Vilhelmsen  
Tobias Vallentin  
Waldemar August Tume Hesby  
William Toxværd Poulsen  
Fillipa Duelund Nuñez  
Mike Westergaard

## Stige Kirke – Søhuskolen

Søndag den 3. maj kl. 11.00

Alberte Sofie Hørslev Holm  
Amalie Marie Sandberg Sanders  
Anton Schneider Jakobsen  
Cathrine Jul Kiis  
Cecilie Sanders  
Freja Grønlund Pedersen  
Nikolaj Hertzum Larsen  
Oliver Olstad Frederiksen  
Sofie Duch Jensen  
Sofie Rasmussen  
Sylvester Møller Wermundsen  
Tobias Wadstrøm  
Victor Alexander Kristian Mulvad  
Kurt William Mag-Isa Jørgensen  
Peter Bohl

## Stige Kirke – Stige Friskole

Fredag den 8. maj kl. 11.00

Alexander Spange-Nielsen  
Emilie Lykkegaard Bergholz  
Emma Hørslev Green  
Fillippa Fellegaard  
Jonas Bisgaard Gertsen  
Julie Wadstrøm  
Klara Højmark Roe  
Laura Maria Thodsen  
Linea Liva Skyum Kjeldsen  
Mads Frederik Laurholt  
Mads Lykkehøj Bystrup  
Maja Bøtkjær  
Mikkel Ravn Bech Jensen  
Nicoline Kongstad Christensen  
Rasmus Anton Hansen  
Sifka Elmelund Føns Henriksen  
Sine Petersen  
Sofie Emilie Lynge  
William Bisgaard Lillesø  
Victoria Simonsen Drud



## Lumby Kirke – Søhuskolen

Fredag den 8. maj kl. 9.30

Astrid Fog Mikkelsen  
Christian Holmhus Hansen  
Emma Langkilde Jørgensen  
Freja Vesterskov Kjærsgaard  
Freja Viktoria Ankjær Frost  
Jakob Stenholm Sørensen  
Josefine Melanie Sindahl Poulsen  
Kirstine Vestergaard Olsen  
Liva Nordenkjær  
Louise Laulund Hedam  
Oliver Harald Ankjær Frost  
Sebastian Brandt Nielsen  
Sofie Mille Sindahl Poulsen



## Lumby Kirke – Søhuskolen

Fredag den 8. maj kl. 11.00

Albert Stokkebro Sørensen  
Amalie Lunau Mørk Theilgaard  
Amalie Schmidt Gommesen  
Amanda Liv Faurholt  
Clara Støchkel Banke  
David Krog  
Clara Busch Rasmussen  
Mads Berendt Brandt Jensen  
Mathias Dalgaard Cronberg  
Mathias Munkholm Mahon Olsen  
Mathilde Eggert Jørgensen  
Mathilde Esbjerg Gammelgaard  
My Lau  
Nanna Frimann Eriksen  
Nicholas Rasmus Kronberg  
Oliver Dam  
Sara Albrechtsen Strand  
Victor Götke-Hansen  
Lucas Dyrelund  
Jeppe Andersen







Den ca. 800 m lange sti, der bugter sig rundt i skoven, løber, som nævnt, forbi søen og derfra videre forbi den 5 m høje kælkebakke, der er lavet af den jord, der er gravet væk til søen. De 3 broer, der forbinder sti-forløbet mellem vandrederne i skoven, vil blive tilrettede, så også gangbesværede med rollator og personer i kørestol kan komme over. Stierne snor sig igennem de 106 år gamle bøgetræer og forbi egetræskulturen, som vi har tanker om med tiden at lave til skovbegravelsesområde. Langs kanterne ved stierne, og omkring P-pladsen er der blevet sået græs.

Udviklingen af Lumby Præsteskov er nu nået så langt, at vi er færdige med 1. etape af projektet: Der er gravet sø, lavet stier, sået græs og lavet p-plads.

Da vi havde bestemt os for, hvordan projektet skulle være, gik vi omkring maj 2019 i gang med at få lavet veje og stier. Vi startede med parkeringspladsen. Her blev der gravet ud til køre-fasthed, og lagt dug i bunden for at forhindre ukrudt i at spire. Ovenpå blev der lagt knust beton, og til slut et lag sti-grus. Da p-pladsen var etableret, gik vi videre med udgravning af sti-forløbet, som bl.a. fører forbi søen, som var blevet gravet i maj 2018. Der blev lavet en kørefast vej fra p-pladsen, og hen til hvor madpakkehuset skal stå. Det betyder, at vi har mulighed for at køre ind til madpakkehuset i forbindelse med menighedsrådets aktiviteter i skoven, det være sig høstgudstjeneste, skov-gudstjeneste osv.

2. etape af projektet bliver det 56 m<sup>2</sup> store madpakkehus, som etableres omkring april 2020.



Ved søen, hvor madpakkehuse skal ligge, er der gravet jord af, lagt dug på med knust beton ovenpå, og sluttelig et lag sti-grus som fundament. Madpakkehuset vil blive sat op omkring april 2020, og så er vi klar til indvielse af Præsteskoven. Ved søen er der lavet 2 bænke af noget af det træ, der har stået i skoven. Der er sat borde-bænkesæt op, og lavet en bænk ved kælkebakken, hvor man kan sidde og nyde stilheden, og den skønne udsigt.

Vi synes, at vi har fået en ualmindelig skøn og smuk skov i en dejlig natur, hvor man som sagt kan nyde stilheden og ikke mindst et mangfoldigt dyreliv: musvåger, agerhøns, duer, fasaner, ravne, råvildt, harer og de mange småfugle. Faunaen ved søen er langsomt ved at etablere sig. Små siv er på vej op. Skøjteløbere, guldsmede, sommerfugle, små tudser og meget andet bolttrer sig i og over vandspejlet. Angående selve søen, vil der gå 2-3 år inden vandspejlet ikke synker så meget, som det gør her i de første år.



Tag børnene med i jeres skov, når I har en ledig stund. De vil nyde at rende rundt på stierne, løbe hen over broerne, op og ned af kælkebakken og hen til søen. Hvis I har madpakken med, står der som nævnt et borde-bænkesæt klar til jer.

### Gående eller cyklende gæster til skoven

Fra Lumby går eller cykler man fra kirken ned ad Kvadrillevej, videre til venstre ad Slettensvej og ned gen-



nem tunnelen under Otterupvej. Følg vejen til venstre, hvor den deler sig hen til Strandlækkevej. 25 m til højre ad Strandlækkevej ligger Præsteskovens p-plads ind til venstre.



Kommer man fra Stige, går eller cykler man til enden af Grønnegyden til tunnelen og videre derfra.

### Kørende gæster til skoven

Kør mod Otterup til lyskurven ud for Lumby, hvor der på skiltet i højre side står Miljøcenter. Drej her (Strandlækkevej). Kør 75 m frem og ind til venstre på p-pladsen ved Præsteskoven.

Der vil være indvielse af Præsteskoven tirsdag den 26. maj 2020 kl. 19.00, hvor alle er meget velkomne.

*Formand for præsteskovsudvalget  
Erik Toft Knudsen*



Menighedsrådet har tidligere her i bladet beskrevet baggrunden for og ønsket om en ny sognegård i Stige. Processen fra at ønsket konkretiseres til bygningen står færdig er lang; ikke mindst den, der omhandler ansøgninger, godkendelser og tegninger.

Vi er nu ved at have de nødvendige tilladelser og godkendelser på plads. I nær fremtid vil der blive taget jordprøver på det grønne areal nær graverkontoret på Stige Kirkegård, hvor sognegården skal opføres.

Vi glæder os til at få begyndt – nybyggeri er altid spændende – og natur-

ligvis endnu mere til det står færdigt. Der er lagt mange tanker og overvejelser i at indrette sognegården til de nuværende behov for konfirmandundervisning, for forsamling, for kontorfaciliteter og ikke mindst for at få løst parkeringsproblemet nær kirken.

Byggeri kan ikke undgå at give gener i det område, hvor der bygges – det ved enhver odenseaner. Vi vil bestræbe os på, at byggeriet generer mindst muligt i den periode, det står på for såvel menighed og brugere af kirkegården som lokalområdet.

Menighedsrådet

### Tusind tak!

Som vi skrev i sidste kirkeblad, er vi her i sognene begyndt på at samle ind til menighedspleje.

Derfor vil man opleve, at vi ved udvalgte gudstjenester og arrangementer spørger om et lille bidrag til menighedsplejen på Lumby og Stige Kirkes **MobilePay 56727**.

I slutningen af sidste år havde vi indsamlet en del midler, med det resultat, at vi kunne hjælpe 6 lokale børnefamilier med julehjælp. Derfor vil vi sige:

*Tusind tak for jeres bidrag,  
de gavner!*

Sogdenes præster



FOLKEKIRKEN



### Menighedsrådsmøder for Lumby og Stige 2020

Torsdag 16. januar.....	kl. 16.30	Stige Sognehus
Torsdag 26. marts.....	kl. 16.00	Lumby Sognegård
Torsdag 23. april.....	kl. 16.00	Stige Sognehus
Torsdag 11. juni.....	kl. 16.00	Lumby Sognegård
Torsdag 27. august.....	kl. 16.00	Stige Sognehus
Torsdag 24. september.....	kl. 16.00	Lumby Sognegård
Torsdag 29. oktober.....	kl. 16.00	Stige Sognehus
Torsdag 26. november.....	kl. 16.00	Lumby Sognegård



## Stige Quilternes 25-års jubilæum



Kl. 10.00 var vi klar til at tage i mod de første gæster og der var en lind strøm af gæster hele dagen – både lokale, som gerne ville kigge og patchworkfolk fra hele Fyn – ja sågar fra Norge. Vi vurderer, at vi på de fire timer, vi holdt kirken åben, havde mellem 125-130 besøgende, og det synes vi var FLOT.

I november måned 2019 kunne Stige Quilterne fejre 25-års jubilæum.

De ca. 35 piger mødes en gang om måneden og syr i Sognehuset og har igennem årene fremstillet mange smukke ting og udvekslet mange gode ideer og tanker.

Foreningen ønskede også at markere jubilæet på en mere "offentlig" måde, og vi spurgte derfor Menighedsrådet, om det kunne lade sig gøre at lave en åben udstilling i Stige Kirke i november 2019.

Det fik vi ja til og havde et fint samarbejde med Menighedsrådet forud for udstillingen og på selve dagen.

Vi mødte tidligt op den 9. november med alle vores tæpper og andre patchworkarbejder – og fik hurtigt lagt alle tæpper op, så det så flot og indbydende ud. Efter vi havde færdiggjort udstillingen, var der lige tid til kaffe og friskbagt brunsviger i våbenhuset.

Som normal bruger af kirken var det en fornøjelse at se vores kirke i et helt andet lys – udstillingen var meget imponerende og fyldte alle bænke og knæfaldet – jo der varrigeligt at se på.

Vi havde en meget positiv og glad dag, og fik mange roser for vores arbejde og vores gode ide.



Vi takker Menighedsrådet for velvilje og for hjælpen forud for udstillingen og på selve dagen.

Selve jubilæet markerede vi ved den efterfølgende syaften i Sognehuset med "bobler" og lagkage og lidt lotteri.

*Stige Quilterne  
På bestyrelsens vegne,  
Marianne Esbech*

## Ferie til Lüneburger Heide



Mandag den 6. maj tog 55 glade pensionister på ferie til Lüneburger Heide. Vikørte til Tyskland og startede med at se Scharnebeck's skibselevator. Det var meget interessant. Derefter fortsatte vi til hotellet, hvor vi skulle bo. Her blev vi indkvarteret og fik noget god mad. Der var også hygge, dans og musik på hotellet hver aften.

Vi oplevede blandt andet Caroline Mathildes gravsted i Celle, luftbroen til Berlin på Luftbrücke Museum og saltets historie i Lüneburg. Derudover var vi også ude at køre i hestevogn.

Det var en rigtig dejlig tur!

Hvis ikke vi er ude at rejse, holder Pensionistforeningen møde hver onsdag kl. 14.00 i Stige Sognehus.



Før mødet kan man deltage i ældre-gymnastik på Stige Skole fra kl. 13.00. Vi har kortspil, hyggeligt samvær, underholdning og andre arrangementer. For mere information henvender man sig til formand Thordis Jensen på tlf. 40 40 38 60.

*Med venlig hilsen, Thordis Jensen*



### Generalforsamling

Torsdag den 20. februar kl. 19.30

Borgerforeningens generalforsamling holdes torsdag den 20. februar kl. 19.30 i skolens aula.

### Forårsrengøring i Lumby

Søndag den 26. april kl. 10.00-13.00

Alle, der er har tid, lyst og mulighed for at bruge en formiddag på at få vores landsby til at se indbydende og forårklar ud, mødes kl. 10.00 i skolegården. Vi skal samle affald, klippe buske, vaske bænke og udhængsskabe og lignende. Kl. 12.00 mødes vi igen og følges ad til møllen, hvor vi spiser frokost. Medbring gerne havehandsker.

### Hyggebanko i skolens aula

Mandag den 2. marts kl. 19.30-ca. 21.30  
Mandag den 30. marts kl. 19.30-ca. 21.30

Hyggebanko, fællesspisning er kun for medlemmer af Lumby og Omegns Borgerforening. Skolen forbeholder sig ret til at ændre datoerne.

### Fællesspisning i skolens aula

Tirsdag den 10. marts kl. 18.00  
Onsdag den 1. april kl. 18.00

### Kæledyrstræf

for alle børn som har et kæledyr. Dette afholdes i haven ved Lumby Mølle, i forbindelse med Lumby Møllens Maj-marked.

### Sankt Hans aften på Lumby Mølle

Der startes kl. 18.00 med fællesspisning i møllehaven. Man medbringer selv madkurven, og har mulighed for at benytte de optændte grill. Båltale kl. 20.00, derefter tændes bålet.

### Byfest

for alle byens borgere afholdes lørdag den 29. august i skolegården.

Medlemskab af borgerforeningen koster årligt kr. 100,- pr. husstand og kr. 50,- for enlige. For medlemskab kontakt Kasserer Fritz Hansen på tlf. 22 80 06 75 eller brug Mobilpay 65178.

### Kontaktperson

Hanne Schultz Sørensen,  
Hanneschultz1961@gmail.com  
tlf. 40 62 52 05, www.lumby.dk



**Formand:** Preben Jensen tlf. 22 33 32 12  
**Kasserer:** Lis Olsen. tlf. 20 10 34 46  
**Kontingent:** Voksne 400 kr. / Børn 250 kr. / Pensionister 300 kr. / Støttemedlem 100 kr.

Tag en ven eller bekendt med til en prøveskydning. Du kan komme tre gange uden at være medlem. Man kan starte med at skyde i 8-års alderen. Mandag kl. 19.00 er der pistolskydning, tirsdag kl. 18.30 riffelskydning.

Med venlig hilsen, Skytteforeningens bestyrelse

### Årshjul for Lumby og Stige Sogne 2020





# GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER

## MARTS

Søndag 1. marts <i>1. søndag i fasten</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste KN Gudstjeneste KN Kirkekaffe	Stige Kirke Lumby Kirke
Søndag 8. marts <i>2. søndag i fasten</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste MG Gudstjeneste MG	Lumby Kirke Stige Kirke
Onsdag 11. marts	kl. 16.30	Fyraftenssang	Stige Kirke
Søndag 15. marts <i>3. søndag i fasten</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste AJ Gudstjeneste AJ	Stige Kirke Lumby Kirke
Onsdag 18. marts	kl. 14.00	Fortælleeftermiddag med Dennis Dingfeld	Lumby Sognegård
Torsdag 19. marts	kl. 14.30	Film "Unge Astrid"	Lumby Sognegård
Søndag 22. marts <i>Midfaste</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste KN Gudstjeneste KN	Lumby Kirke Stige Kirke
Onsdag 25. marts	kl. 14.45	Plejhjemsgudstjeneste MG	Enrum Plejehjem
Torsdag 26. marts	kl. 17.00 kl. 18.00	Før-påske-børnegudstjeneste Fællesspisning	Lumby Kirke Lumby Sognegård
Søndag 29. marts <i>Mariæ bebudelse</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste MG Gudstjeneste MG	Stige Kirke Lumby Kirke

## APRIL

Søndag 5. april <i>Palmesøndag</i>	kl. 11.00	Gudstjeneste AJ Kirkekaffe	Stige Kirke
Torsdag 9. april <i>Skærtorsdag</i>	kl. 17.00 kl. 18.00	Gudstjeneste KN Fællesspisning	Lumby Kirke Lumby Sognegård
Fredag 10. april <i>Langfredag</i>	kl. 11.00	Gudstjeneste MG	Stige Kirke
Søndag 12. april <i>Påskedag</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste MG Gudstjeneste MG	Lumby Kirke Stige Kirke

Mandag 13. april <i>Anden påskedag</i>	kl. 11.00	Gudstjeneste KN Salmesangsgudstjeneste	Lumby Kirke
Fredag 17. april	kl. 14.00	Forårsfest for sognenes ældre	Lumby Sognegård
Søndag 19. april <i>1. søndag efter påske</i>	kl. 11.00 kl. 13.00	Gudstjeneste KN Pilgrimsvandring konfirmander	Stige Kirke Stige Kirke
Søndag 26. april <i>2. søndag efter påske</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste MG Gudstjeneste MG	Stige Kirke Lumby Kirke
Tirsdag 28. april	kl. 19.00	Forårskoncert PopSalmer Trio	Lumby Kirke
Onsdag 29. april	kl. 14.45	Plejhjemsgudstjeneste MG	Enrum Plejehjem

## MAJ

Søndag 3. maj <i>3. søndag efter påske</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Konfirmation Søhusskolen KN Konfirmation Søhusskolen KN	Stige Kirke Stige Kirke
Fredag 8. maj <i>Store bededag</i>	kl. 9.30 kl. 11.00 kl. 11.00 kl. 17.00	Konfirmation Søhusskolen MG Konfirmation Søhusskolen MG Konfirmation Stige Friskole KN Musikgudstjeneste AJ	Lumby Kirke Lumby Kirke Stige Kirke Stige Kirke
Lørdag 9. maj	kl. 11.00	Konfirmation Centerklassen JDW	Lumby Kirke
Søndag 10. maj <i>4. søndag efter påske</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste KN Gudstjeneste KN	Lumby Kirke Stige Kirke
Søndag 17. maj <i>5. søndag efter påske</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste MG Gudstjeneste MG	Stige Kirke Lumby Kirke
Torsdag 21. maj <i>Kristi Himmelfart</i>	kl. 11.00	Gudstjeneste KN	Stige Kirke
Søndag 24. maj <i>6. søndag efter påske</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste AJ Kirkekaffe og billetsalg Gudstjeneste AJ Kirkekaffe og billetsalg	Stige Kirke Lumby Kirke

Tirsdag 26. maj	kl. 19.00	Indvielse af Præsteskov	Lumby Præsteskov
Onsdag 27. maj	kl. 14.45	Plekehjemsgudstjeneste MG	Enrum Plejehjem
Torsdag 28. maj	kl. 19.00	Koncert med Midtfyns Consort	Lumby Kirke
Søndag 31. maj <i>Pinsedag</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste MG Gudstjeneste MG	Lumby Kirke Stige Kirke

## JUNI

Mandag 1. juni <i>Anden pinsedag</i>	kl. 10.30	Friluftsgudstjeneste <i>Friluftsgudstjeneste med madkurv</i>	Lumby Mølle
Søndag 7. juni <i>Trinitatis</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste KN Gudstjeneste KN <i>Kirkekaffe</i>	Stige Kirke Lumby Kirke
Mandag 8. juni	kl. 9.00	Pensionistudflugt til Roskilde	Æbleparken
Søndag 14. juni <i>1. søndag e. trinitatis</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste MG Gudstjeneste MG	Lumby Kirke Stige Kirke
Søndag 21. juni <i>2. søndag e. trinitatis</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste KN Gudstjeneste KN	Stige Kirke Lumby Kirke
Onsdag 24. juni	kl. 14.45	Plekehjemsgudstjeneste MG	Enrum Plejehjem
Søndag 28. juni <i>3. søndag e. trinitatis</i>	kl. 11.00	Gudstjeneste AJ	Stige Kirke

## JULI

Søndag 5. juli <i>4. søndag e. trinitatis</i>	kl. 11.00	Gudstjeneste MG	Lumby Kirke
Søndag 12. juli <i>5. søndag e. trinitatis</i>	kl. 11.00	Gudstjeneste MG	Stige Kirke
Søndag 19. juli <i>6. søndag e. trinitatis</i>	kl. 19.00	Aftengudstjeneste AJ <i>Et lille glas i våbenhuset</i>	Lumby Kirke

## PRAKTISK INFO

### For dåbs- og familiegudstjenester

Se [www.lumbysogn.dk](http://www.lumbysogn.dk) eller ring til kirkekontoret.

### Bestilling af kirkebil

For kirkebil ring til Odense Minitaxi tlf. 66 12 27 12 og oplys kontonummer **3971**.

### I tvivl om der er kirkebil?

Kontakt kirkekontoret på tlf. 66 18 70 66.

### Næste kirkeblad

Næste nummer af kirkebladet uddeles i uge 35. Materiale kan sendes til kordegn Karen van Durme senest mandag den 15. juni på [kvd@km.dk](mailto:kvd@km.dk)

### Sæt kryds i kalenderen!

Eftermiddagsturen for pensionisterne bliver onsdag den 9. september. Høstgudstjeneste søndag den 13. september kl. 11.00 i Stige.

Søndag 26. juli <i>7. søndag e. trinitatis</i>	kl. 11.00	Gudstjeneste KN	Stige Kirke
---	-----------	-----------------	-------------

## AUGUST

Søndag 2. august <i>8. søndag e. trinitatis</i>	kl. 11.00	Gudstjeneste KN Kirkekaffe	Lumby Kirke
Søndag 9. august <i>9. søndag e. trinitatis</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste KN Gudstjeneste KN	Lumby Kirke Stige Kirke
Søndag 16. august <i>10. søndag e. trinitatis</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste MG Gudstjeneste MG	Stige Kirke Lumby Kirke
Søndag 23. august <i>11. søndag e. trinitatis</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste KN Gudstjeneste KN	Lumby Kirke Stige Kirke
Onsdag 26. august	kl. 14.45	Plekehjemsgudstjeneste MG	Enrum Plejehjem
Søndag 30. august <i>12. søndag e. trinitatis</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste AJ Gudstjeneste AJ	Stige Kirke Lumby Kirke

## SEPTEMBER

Søndag 6. september <i>13. søndag e. trinitatis</i>	kl. 9.30 kl. 11.00	Gudstjeneste MG Gudstjeneste MG	Lumby Kirke Stige Kirke
--	-----------------------	------------------------------------	----------------------------



# Hvor henvender jeg mig?

For aftale om dåb og vielse kontakter man kirkekontoret.  
For aftale om bisættelse eller begravelse kontakter man kirkekontoret (hverdag) eller én af sognenes præster (weekend).  
Ved spørgsmål om faderskab, navngivning, navneændring og attester henvender man sig til kirkekontoret.

Man er altid velkommen til at kontakte præsten for en personlig samtale.

## Præster

**Sognepræst** Karen Nedergaard, kbk.  
H.C. Lumbyes Vej 40 A  
5270 Odense N  
Tlf. 65 95 50 42  
[kane@km.dk](mailto:kane@km.dk)  
Fridag: mandag

**Sognepræst** Mette Gabelgaard  
Kontor: H.C. Lumbyes Vej 40 B  
5270 Odense N  
Tlf. 23 29 63 49  
[mga@km.dk](mailto:mga@km.dk)  
Fridag: mandag

**Sognepræst** Annette Jørgensen  
Hvidkildevænget 11  
5230 Odense M  
Tlf. 29 27 65 91  
[akt@km.dk](mailto:akt@km.dk)

## Menighedsråd

Formand Inge-Lise Hansen  
Tlf. 65 95 51 31  
[arne@post1.tele.dk](mailto:arne@post1.tele.dk)

Næstformand Anni Jensen  
Tlf. 21 30 09 99  
[annibangj@gmail.com](mailto:annibangj@gmail.com)

**Redaktion:** Karen van Durme **Billeder:** Forside, kanalen, Stige og Lumby Kirke, anden pinsedag, indvielse Præsteskoven, interview, konfirmation: Karen van Durme

## Kirkekontor

**Kordegner** Karen van Durme  
Stigevej 253, 5270 Odense N  
Tlf. 66 18 70 66  
[kvd@km.dk](mailto:kvd@km.dk)  
[lumby.sogn@km.dk](mailto:lumby.sogn@km.dk)

Mandag-onsdag kl. 9.00 – 13.00  
Torsdag kl. 12.00 – 16.00  
Ellers efter aftale

**Organist** Dennis Dingfeld  
Tlf. 50 42 20 86  
[dingfeld@web.de](mailto:dingfeld@web.de)

**Kirkegårdsleder** Camilla Philipsen  
*Lumby og Stige Kirkegårde*  
Kvadrillevej 1, 5270 Odense N  
Tlf. 65 95 45 20  
Tlf. 29 24 78 32  
[lumby-stige@kirkegaard.mail.dk](mailto:lumby-stige@kirkegaard.mail.dk)  
Telefontid kl. 12.00 – 13.00

**Værtinde** Anita Kaspersen  
Tlf. 66 18 75 01  
[sognehusene@gmail.com](mailto:sognehusene@gmail.com)

*Lumby Sognegård*  
H.C. Lumbyes Vej 40 B, 5270 Odense N

*Stige Sognehus*  
Stigevej 253, 5270 Odense N